

Duivel en satan

In dit studieboekje proberen we antwoord te geven op de vragen:

- Wie of wat is de duivel en satan van de Bijbel?
- Wat is het belang dat wij dit weten?

Hoewel deze termen niet zó vaak in de Bijbel voorkomen, en dan ook nog meestal in het Nieuwe Testament, raakt dit onderwerp toch de kern van het evangelie. De Bijbel vertelt dat Jezus Christus aan onze menselijke natuur heeft deelgenomen en is gestorven, om 'de duivel' teniet te doen – of beter vertaald: krachteloos te maken (Hebreeën 2:14). “Hiertoe”, schrijft Johannes, “is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken van de duivel verbreken zou” (1 Johannes 3:8). De Bijbelse leer daarover verdient daarom onze nauwkeurige aandacht.

Wat moeten we dan onder deze begrippen verstaan? Velen geloven dat de Bijbel het bestaan leert van een persoonlijke, levensechte vijand van God en mensen, die de eeuwen door mensen in verzoeking heeft gebracht en tot zonde verleid, om bij hun dood hun zielen naar 'de hel' te kunnen sleuren. Hij voert deze strijd met bovennatuurlijke macht, en met de hulp van andere gevallen engelen; volgens sommigen zelfs zoveel dat ze een derde van hun oorspronkelijke aantal uitmaken.

Deze opvatting levert allerlei ernstige moeilijkheden op, waar een eerlijke Bijbellezer niet omheen kan. Deze zullen we in deze studie bekijken, maar ons voornaamste doel is de leer van de Bijbel uit te zoeken – van de oorsprong van het kwaad in de wereld en de gevolgen daarvan, tot Christus' overwinning op de zonde. Om tot de waarheid door te dringen, is het vooral van belang op de gehele samenhang in de Bijbel te letten. Hoewel het uiteraard onmogelijk is in het korte bestek van dit boekje alle passages te behandelen, zullen we enkele principes uiteenzetten die, naar we hopen, u de sleutel zullen leveren tot een goed begrip van álle passages.

Auteur: Arthur Hale

Pagina's: 70 in A5 formaat