

# Boekbespreking

## Gelijkenissen van Christus Jezus

Onder alle leraars die God heeft gezonden om zijn genadige voornemens te openbaren en mensen te onderwijzen in zijn wegen, neemt zijn Zoon Christus Jezus een unieke plaats in. Zijn luisteraars stonden versteld over het gezag waarmee Hij afrekende met de Joodse tradities, om zelf te verklaren wat God van hen vroeg, met de woorden: *U hebt gehoord ... maar Ik zeg u*. Na een toespraak in een synagoge *verwonderden zich allen over de woorden van genade, die van zijn lippen kwamen*. Zelfs de dienaars van zijn vijanden, die waren gekomen om Hem gevangen te nemen, moesten toegeven: *Nooit heeft een mens zó gesproken, als deze mens spreekt!*

Kenmerkend voor Jezus' heldere en indringende onderwijs was zijn gebruik van illustraties uit het dagelijks leven en de natuur, waarmee Hij zijn luisteraars op onvergelijkelijke manier inzicht wist te geven in hun verantwoordelijkheden tegenover God en mensen. Wie zou, bijvoorbeeld, na zijn verhaal van de barmhartige Samaritaan te hebben gehoord, niet beter dan ooit tevoren inzien wat liefde voor de naaste inhoudt? Of, uit de beschrijving van de zorg van de herder voor het ene verdwaalde schaap, geen rijker inzicht krijgen in Gods liefde voor zijn kinderen?

Toch zouden we de betekenis van Jezus' gelijkenissen onderschatten, wanneer wij ze voornamelijk beschouwen als een prettige manier om geestelijke lessen te leren. Naast hun ethische waarde onthullen zij wat Jezus *de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen* noemde. De gelijkenis van de Zaaier, bijvoorbeeld, leert dat Christus Zich — voordat Hij in heerlijkheid verschijnt om zijn Koninkrijk op te richten — wijdt aan de taak mensen tot dat Koninkrijk te roepen. Die van de schat in een akker, en die van de schone parel, leren wat het betekent zo'n uitnodiging tot het Koninkrijk in geloof te ontvangen. Daartegenover voorzegt die van de onrechtvaardige pachters van een wijngaard de noodlottige gevolgen voor het Joodse volk van de verwerping van Gods Zoon. De gelijkenissen van de ponden en de talenten stellen Hem voor als de Rechter, die bij zijn verschijning in de eindtijd zijn dienaars zal beoordelen naar hun werken; en die van de tien maagden leert hoe belangrijk het is dat discipelen van Christus klaar zijn, om Hem bij zijn verschijning als hun Heer te begroeten.

**Auteur: Ans Brand-van Roekel**  
**Pagina's: 127 in A5 formaat**