

Boekbespreking

Gods vergeten woord

De oorspronkelijke leer van de apostelen werd al snel vermengd met Grieks-filosofische ideeën. Onder Constantijn de Grote werd de kerk tot staatskerk, waarbij de kerkstructuur werd aangepast aan wat in het heidendom gebruikelijk was. Tenslotte is in de middeleeuwen de Bijbel ontnomen aan het kerkvolk. Dat alles heeft geleid tot een vergeten raken van Gods oorspronkelijke boodschap.

Sinds de Reformatie hebben we het oorspronkelijke Woord weer in handen. Nu moeten we nog op zoek naar de oorspronkelijke boodschap. Met dit boek hopen wij u op weg te helpen.

Auteur: Rudolf Rijkeboer

Pagina's: 229 in A5 formaat