

Boekbespreking

Het geschreven woord

Dit boekje is de bundeling van de gelijknamige artikelserie in het tijdschrift *Met Open Bijbel*. Deze was bedoeld voor de meer gevorderde Bijbellezer. Al die vreemde Hebreeuwse en Griekse woorden kunnen immers de wat minder gevorderde lezer afschrikken, en je moet wel echt van 'studeren' en 'uitpluizen' houden om zulke artikelen te lezen. Als je voor de eerste keer naar de pagina's kijkt, lijkt het allemaal wat droog en theoretisch. Dat was ook wel een beetje onze bezorgdheid als redactie: is dit niet net iets te hoog gegrepen?

Maar onze bezorgdheid bleek niet nodig, want de artikelserie is beslist geen woordenboek in afleveringen geworden. Wie de moeite nam elk artikel aandachtig door te lezen, zal hebben bemerkt dat een schrijver als Rudolf Rijkeboer nooit volstond met 'theorie' en 'kennis' als zodanig, maar die paarde aan begrip van wat je dan met die kennis kunt doen in je leven met God, Zijn Zoon en de naaste. Zo komen belangrijke woorden in de Bijbel tot leven, wat dit boekje maakt tot een uniek document, dat je telkens weer ter hand neemt. De inhoud blijft net zo nieuw en leerzaam als de Bijbel zelf.

Dit boekje eindigt met hoofdstuk 43: zeven volle jaargangen + één artikel uit het achtste. Toen moesten wij afscheid nemen van Rudolf. Want aan het eind van het zevende jaar werd hij ernstig ziek en kon hij alleen nog een artikel *Het geschreven woord* schrijven. Hoofdstuk 43 is dus echt het laatste wat hij schreef voor *Met Open Bijbel*. We hebben besloten de artikelserie niet voort te zetten, omdat andere schrijvers zich niet in staat achten dit te doen op zijn onnavolgbare wijze.

We hopen dat dit boekje u mag helpen uw begrip van de taal van de Bijbel te vergroten, maar vooral dat u hiermee God beter leert kennen en dienen.

Auteur: Rudolf Rijkeboer
Pagina's: 91 in A5 formaat