

# Boekbespreking

## Het hechte Fundament

Dit boek is samengesteld uit de artikelseries *Fundamenten van het geloof* en *Bouwen op het bijbels fundament* in *Met Open Bijbel*.

Eerst komt kort en kernachtig een aantal fundamentele onderwerpen aan de orde. Dit blijkt nodig, omdat er niet dat beleden 'algemeen christelijk geloof' is. Geloof is een vaag begrip geworden en de verschillen van inzicht over essentiële geloofspunten zorgen voor een verdeeld christendom. De reden is dat meestal niet de Bijbel zelf, maar opvattingen **over** de boodschap daarin de geloofsbasis vormen van velen. Zij vertrouwen erop dat wie spreekt en schrijft de heilige Geest heeft, het heeft uitgezocht, ervoor is opgeleid. Maar de veelheid van kerkelijke richtingen zou tot nadenken moeten stemmen. De gerechtvaardigde vraag is welk geloof zuiverder is.

Omdat de kerk dat niet nuttig (zelfs bedreigend) vond, konden 'leken' zich eeuwenlang geen begrip vormen van wat er in de Bijbel staat. De kerk was onaantastbaar en wie van haar opvattingen afweek was een ketter. De Reformatoren deden hun best een zuiverder begrip van de waarheid van Gods woord te krijgen. Helaas hadden zij en velen na hen de neiging bijbelse uitspraken te eenzijdig op te vatten, of te absoluut. Hun opvattingen werden op hun beurt 'onaantastbaar' verklaard, en daarvan afwijkende opnieuw kettters. Ook de rebellie hiertegen leidde zelden tot zuiverder opvattingen. Nu zitten we met een 'bijbels' Babel van elkaar uitsluitende opvattingen. De oorzaak is slechte Schriftkennis. Wie zijn of haar Bijbel kent, ziet de harmonie van de ware leer daarin en doorziet welke opvattingen niet-bijbels, ook al zijn ze gestoken in een quasi-bijbels jasje en worden ze genoemd met bijbelse namen. Voor wie zijn of haar weg wil vinden in het doolhof aan opvattingen, wie wil kunnen onderscheiden wat daarin waarde heeft en wat niet, is er maar één oplossing: *vertrouwd* worden met het Woord zelf.

Om u op weg te helpen, onderwerpen we in deel 2, op prikkelende wijze en scherp geformuleerd, een zestal verschijnselen aan een nader onderzoek. Met als doel te bouwen op het Bijbels fundament, ongehinderd door menselijke opvattingen daarover.

**Auteurs: Jan Koert Davids en Rudolf Rijkeboer**

**Pagina's: 143 in A5 formaat**