

Boekbespreking

Jeruzalem in Gods heilsplan

Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand verzuchtte een psalmist in de zevende eeuw voor Christus. Met vele anderen was hij door de koning van Babel weggevoerd in ballingschap. Ver verwijderd van de stad waar hij God had aanbeden in zijn tempel, en de grote feesten ter ere van zijn naam gevierd. Maar nu was Jeruzalem volledig verwoest.

Vanaf dat moment zagen gelovige Israëlieten uit naar hun terugkeer naar het land. Hun hoop was gebaseerd op Gods beloften aan Abraham en David, en gericht op de komst van de Messias. Hij zou het koningschap in Israël herstellen, en de tempel maken tot een bedehuis voor alle volken.

Ook al had God toegelaten dat de stad met haar tempel werd verwoest, toch zou Hij zijn beloften - en dus Jeruzalem - niet vergeten. De woorden van de psalm zijn daarom niet alleen die van de ballingen, maar ook die van God. Hij noemt Israël zijn land, en Jeruzalem de stad waar zijn naam zal wonen. Zijn belofte door de dienst van Ezechiël, een profeet die zich in die tijd ook in ballingschap bevond, was: *Zo zegt de Here HE-RE: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen eromheen.* Jeruzalem is voor God het brandpunt van de wereld. De stad ligt precies op de plaats waar Azië, Afrika en Europa samenkomen. De strijd tussen de wereldse machthebbers werd in Bijbelse tijden daar gevoerd.

Uit de woorden van de profeten en de Heer Jezus blijkt, dat Israël in de eindtijd het toneel zal zijn van een grote strijd. Vanwege de kritieke toestand voor Israël, en vooral Jeruzalem, zal God zijn Zoon naar de aarde sturen. Volgens de beloften zal dan Gods Koninkrijk hier worden gevestigd. Dit zal niet alleen dat kleine strookje grond aan de Middellandse Zee omvatten, maar de gehele aarde. Met Jeruzalem als de hoofdstad.

Alle reden om onze aandacht te richten op het verleden, het heden en de toekomst van deze stad.

Dit boekje bestaat uit twee delen: een bewerkte heruitgave van het eerder verschenen boekje Jeruzalem in Gods heilsplan en de bundeling van de artikelserie *Opgang naar Jeruzalem* uit Met Open Bijbel.

Auteurs: Arthur Hale en Chris Tarry

Pagina's: 104 in A5 formaat