

Boekbespreking

Jezus' laatste boodschap

Het boek Openbaring verklaard vanuit de Bijbel zelf

“Jezus' laatste boodschap” gaat over het boek Openbaring. Wie niet, of onvoldoende, bekend is met Openbaring zouden we willen aanraden eerst het boek “Openbaring, thema's en achtergronden” uit de serie ‘de Boeken van de Bijbel’ te lezen. Dat geeft u een beter totaaloverzicht van het doel en de structuur van het boek Openbaring. Maar wie verder wil gaan en zich meer wil verdiepen in de details van de feitelijke tekst, kan ‘doorstromen’ naar “Jezus' laatste boodschap”. Qua ontstaansmoment is “Jezus' laatste boodschap” echter het oudste van de twee, want de auteur moest zelf eerst de details van de tekst doorgronden voordat hij terug kon naar de grote lijnen, en de presentatie daarvan op een wijze die ook voor de beginnende Bijbellezer duidelijk zou zijn.

Feitelijk is het boek daarom al ruim een decennium oud en de inhoud ervan, behoudens wat aanpassingen, al een kwart eeuw. Natuurlijk heeft ook de auteur sinds die tijd veel bijgeleerd. Maar dat heeft voornamelijk geresulteerd in verdere *verdieping* van inzichten niet in *gewijzigde* inzichten. We staan dus nog steeds achter de inhoud van dit boek. Maar, zoals met al onze boeken: u zou ons ernstig teleurstellen wanneer u dit boek zou beschouwen als een presentatie van ‘alles wat u altijd over Openbaring hebt willen weten’. De basis van alle Bijbelstudie dient te zijn: zelf doen, zelf studeren, vertrouwd raken met Gods woord. Wanneer je dat aanleert kun je uiteindelijk zonder onze hulp verder, en dat dient toch het werkelijke doel te zijn van zulke studies.

Dit boek laat u zien waar al die beelden en symbolen in Openbaring nu eigenlijk precies vandaan komen en hoe je hun betekenis kunt doorgronden door te kijken wat ze betekenden in hun oorspronkelijke toepassing. Want wanneer je dat eenmaal ziet, rolt hun betekenis in Openbaring er grotendeels vanzelf uit.

Auteur: Rudolf Rijkeboer

Pagina's: 256 in A5 formaat