

Boekbespreking

Leven in de verwachting van het Koninkrijk van God

In de tijd van Jezus en de apostelen stonden gelovigen bekend als mensen die het Koninkrijk van God verwachtten, door de spoedige terugkomst van Christus uit de hemel.

Dit boek gaat over het leven van zulke mensen. Van de eerste mensen die God schiep, tot hun verre nakomelingen in onze tijd. Wat bedoelen zij met dat Koninkrijk? Waarom kijken zij daar naar uit? En dat al duizenden jaren! Je moet toch wel heel idealistisch, wanhopig of ontevreden zijn, wil je dat geduld op kunnen brengen... Toch?

Wat bij nadere beschouwing echter opvalt, is dat zij niet in de eerste plaats iets anders, beter of fijner, voor zichzelf zoeken dan het tegenwoordige 'tranendal'. Natuurlijk kennen ze lijden en verdrukking, soms zelfs veel, om maar te zwijgen van de dood. Natuurlijk hebben ze vragen daarover, ook aan God. En als het hen goed gaat, zij zelfs rijk zijn, verwachten zij toch iets dat veel beter is dan het beste en mooiste op aarde nu, het beste en fijnste dat ze nu hebben. Waarom? Hoe kan dat?

Als David nadenkt over de toestand op aarde en het leven van de mens nu, vindt hij in het eerste Bijbelboek Gods doel met de schepping van de aarde en de mens. Hij ziet dat de harmonie tussen God en mensen is verbroken door de zonde. Wie in God geloven, verwachten het herstel van de toestand zoals die 'in het begin' was. Geen verbetering van de huidige toestand, een voortzetting van het leven nu in betere omstandigheden, maar een totaal nieuwe toestand op aarde, waarin niet de mens god is, maar God. Dat is wat hun leven inhoud geeft en bepaalt; want het is niet iets dat alleen voor de toekomst is, maar ook voor het nu, voor vandaag.

Wie gelooft in de komst van Gods Koninkrijk en het volhardend in gebed verwacht – vragend of het spoedig mag komen – richt zijn of haar leven geheel daarop. Die mens leeft als burger van dat Rijk, waarvan de Koning nu (nog) in de hemel is; laat zich nu al veranderen tot een nieuwe mens, die leeft naar Gods wil naar het voorbeeld van Christus. Dat is het leven in de verwachting van het Koninkrijk dat God vraagt van wie Hem ernstig zoeken, gelovend dat Hij doet wat Hij gezegd heeft.

Auteur: Jan Koert Davids

Pagina's: 174 in A5 formaat