

Ontmoeting met Mannen en vrouwen in de Bijbel

Dit boek gaat over mensen, mensen waar we in de Bijbel snel overheen lezen. Ze worden soms maar terloops genoemd en lijken van weinig belang voor het verhaal. Maar voor de oplettende lezer valt er veel te leren, zelfs uit die weinige verzen die de Schrift soms maar aan hen besteedt. Sommige van hun verhalen zijn zeer beknopt, andere zijn uitgebreider. Maar altijd geven ze ons alle informatie die we nodig hebben. Alleen hebben wij nooit geleerd ze zo te lezen. Dit boek – dat gedeeltelijk een bundeling is van een jarenlange artikelserie in *Met Open Bijbel* – wil u laten zien hoe je zulke verhalen kunt lezen om de lessen eruit te halen die ze vertellen.

Het eerste deel gaat over mensen uit het Nieuwe Testament. Het tweede deel heeft een wat bredere blik, maar daar staat tegenover dat de ontmoetingen hierin wat beknopter zijn dan in het eerste deel. Daarin zijn de ontmoetingen wat uitgebreider, en de studie van het leven en werken van de betrokkenen gaat wat dieper. Toch zijn ook dat meest mensen waar we in de Bijbel snel overheen lezen.

Stuk voor stuk blijken ze echter mensen te zijn waaraan we een voorbeeld kunnen nemen. Vaak van hoe wijzelf Christus zouden moeten volgen, een enkele keer juist als illustratie van de fouten die wij moeten proberen te vermijden.

Auteurs: Rudolf Rijkeboer en Nel Davids

Pagina's: 249 in A5 formaat