

Operatie mens

Volgens de opvatting van velen gaat de leer van de Bijbel over tijdloze ethiek en persoonlijk heil, of is het zelfs een soort 'losbladig' systeem van antwoorden op morele vraagstukken. En zij menen dat het tot in alle eeuwigheid zo door zal gaan, zoals het altijd al is geweest.

Volgens anderen is er van alles misgegaan, en dat God niet had voorzien; zoals de zondeval, die Hem zou hebben genoodzaakt om daar onvoorbereid een oplossing voor te verzinnen. En dat Hij een radicaal eind maakte aan de wereld van 'de voortijd', door middel van de zondvloed, zou een bewijs zijn dat Hij de zaak niet in de hand had, en volledig verrast werd door de loop van de gebeurtenissen. Ik heb zelfs eens iemand horen vragen waarom God zo krampachtig reageert op zulke 'tegenslagen'. Dergelijke opvattingen berusten op een gebrek aan Bijbelkennis. Dit boek wil daarom een fundament leggen voor zulke kennis.

De grote lijn is in dit geval Gods plan met de schepping, en dan vooral met de mens. Ik wil laten zien dat God een uitgewerkt en gedetailleerd plan had vóór Hij aan de schepping begon, een plan met een begin en een einde. En dat de fysieke schepping van het begin af aan bedoeld was om dat plan in uit te voeren. En dat al die schijnbare 'tegenslagen' in feite waren voorzien en ingepland.

Als u die grote lijn eenmaal ziet, kunt u de details later veel gemakkelijker invullen. En dat behoedt u voor het trekken van verkeerde conclusies. Zoals de conclusie dat Jezus de stichter was van een nieuwe godsdienst. Of de conclusie dat tot in alle eeuwigheid alles zo door zal gaan als het altijd is geweest.