

Boekbespreking

Er waren er die de zee bevoeren Schepen en zeevaart in de Bijbel

Dit is een wat lichtvoetiger boekje met een nadruk op weetjes en achtergrondverhalen. Het sluit feitelijk aan op de serie “Bijbel & Wetenschap”. Toch zou niet iedereen bij het onderwerp zeevaart meteen aan een verband met de Bijbel denken. Maar bij het vak archeologie juist weer wel, en zelfs in zeer sterke mate. En maritieme archeologie is toch een wezenlijk onderdeel van die archeologie. Dus wanneer we de kennis van maritieme archeologie toepassen op de Bijbel kunnen we allicht nog weer een beetje meer begrijpen van wat er destijds allemaal gebeurde.

De reden waarom dit onderwerp op het eerste gehoor toch wat vreemd klinkt, is echter dat de Bijbel vóór alles te maken heeft met het volk Israël, en Israël was vanouds een agrarische gemeenschap, die weinig affiniteit had met de zee. Vooral in oudtestamentische tijden was zeevaart een uiterst riskante bezigheid, dus wat zou een volk van landbouwers en veehouders nu met die zee van doen kunnen hebben gehad? Toch blijken er bij wat dieper gaande studie wel degelijk nog heel wat verbanden te bestaan.

Als aanpak hebben we ervoor gekozen een enigszins doorlopende bespreking van de ontwikkeling van de scheepvaart in bijbelse landen te geven en de feitelijke bijbelse raakpunten daarin hun plaats te geven. En die raakpunten blijken er dan toch nog verrassend veel te zijn. Uiteraard gaat dit in de eerste plaats slechts over het decor waarin het verhaal van de Schrift zich afspeelt. Maar toch stuit je dan met enige regelmaat op feiten die het verhaal niet alleen meer reliëf geven, maar die ook wel degelijk bijdragen tot een beter begrip en meer inzicht m.b.t. wat het verhaal ons nu eigenlijk wil vertellen. Daarom willen we dit boekje dan ook van harte in uw aandacht aanbevelen als een interessant aspect van Bijbelstudie.

Auteur: Rudolf Rijkeboer
Pagina's: 56 in A5 formaat