

# Boekbespreking

## Wat de Schriften voorzeggen over de wederkomst van Christus Jezus

Toen de discipelen voor de laatste maal met Jezus op de Olijfberg stonden, werd Hij voor hun ogen opgenomen in de hemel. Bij monde van enkele engelen deed God de belofte dat Jezus zou terugkeren naar de aarde. Dit had geen nieuws voor hen moeten zijn; want een dag voor zijn kruisdood had Jezus gezegd dat Hij naar de Vader zou gaan. Nu was dit voor hen concreet geworden: zij hadden Hem daadwerkelijk zien gaan. Vanaf dat moment werd voor hen even concreet wat Hij in zijn gesprekken met hen steeds weer had gezegd over 'de komst van de Zoon des mensen'. Omdat Hij toen bij hen was, konden zij zich daar niets bij voorstellen. Nu wel.

Deze komst van Christus Jezus uit de hemel behoort, met zijn verzoenend offer en opstanding tot eeuwig leven, tot de kernboodschap van de apostelen. Zij hadden de waarschuwing van Jezus ter harte genomen, dat zij altijd waakzaam moesten zijn; bereid om hun Heer te ontmoeten.

Sinds zijn hemelvaart zijn bijna 2000 jaar voorbijgegaan. De eerste christenen stonden bekend als 'mensen die hun Heer uit de hemel verwachten'. Maar in de loop der tijd is voor velen de verwachting van zijn komst volledig naar de achtergrond verdrongen. En dit was kennelijk de reden waarom Jezus had gewaarschuwd, dat wie opgaat in de dagelijkse dingen, en zich niet bewust is van zijn terugkeer, door zijn komst overvallen kan worden, zoals de mensen in de tijd van Noach door de zondvloed.

De tekenen van de tijden wijzen er op dat de komst van Christus Jezus uit de hemel dichterbij is gekomen dan ooit. Reden genoeg om de Schriften nog eens te raadplegen, en te bekijken wat dit voor uzelf en de wereld om ons heen zal betekenen. Het boekje *De wederkomst van Christus Jezus* is bedoeld als een wegwijzer daarin. Wij hopen en bidden daarom dat dit u op weg zal helpen; want uiteindelijk zullen wij, die bekend zijn met het evangelie, die reis 'door de lucht' maken naar de Heer, om voor Hem rekenschap af te leggen over ons leven. Wij hopen en bidden dat wij dat niet in vreze en beven hoeven te doen, maar met vreugde mogen doen; om daarna de uitnodiging van de Heer te horen: "Ga in tot het feest van uw Heer".

**Auteur: Arthur Hale**

**Pagina's: 56 in A5 formaat**