

Boekbespreking

Bijbelse thema's en begrippen

Engelen en andere hemelse wezens

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld: Wat zijn nu eigenlijk engelen? Wie zijn zij, en welke rol spelen zij? Dit nodigde uit om een en ander eens 'in geregelde orde op schrift te stellen'. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. De Bijbel vertelt ons niets over de aard, oorsprong en bestemming van engelen. Zij verschijnen op zekere momenten op het toneel, en verdwijnen even later weer zonder een spoor achter te laten. In de tijd dat de Here Jezus en zijn apostelen overal het evangelie bekendmaakten, waren er onder het volk Israël zelfs die niet geloofden in het bestaan van engelen. De Here Jezus geloofde echter zeker in hun bestaan. Zo vertelde Hij, bijvoorbeeld, over wat zij zullen doen bij zijn wederkomst.

Aan de hand van de in de Bijbel beschikbare gegevens, probeert de schrijver van dit boekje wat meer helderheid te verschaffen over de daarin genoemde wezens, die behalve God de hemel bewonen. Omdat die gegevens weinige zijn, is de omvang van dit boekje gering. Want Broeders in Christus houden er niet van te speculeren, of buiten de Bijbel om te gaan, maar houden zich liever aan de daarin geopenbaarde feiten.

De Bijbel is Gods boodschap aan mensen, waarin Hij alleen het hoogst noodzakelijke vertelt: De openbaring van Zichzelf en Zijn plan, en van het soort leven dat wij behoren te leiden wanneer wij willen dat voor ons een plaats wordt gereedgemaakt in zijn Koninkrijk. God spreekt in Zijn woord niet over de bestemming van de hemel en de engelen, maar van de aarde en de mensen. De aarde is niet de woonplaats van engelen, en zal dat ook niet worden. Zij wonen bij God in de hemel, terwijl de aarde bestemd is voor mensen in wie God een welbehagen heeft. Engelen hebben wel een belangrijke taak bij de verwezenlijking van zijn plan. Zij treden op als Gods dienstknechten, ten behoeve van mensen die Hem oprecht zoeken en dienen.

Auteur: Jan Koert Davids

Pagina's: 30 in A5 formaat