

Verzoend met God

Verlossing van zonde en dood is het centrale thema van de Bijbel. Een van de eerste dingen die we lezen, is dat de eerste mens valt voor de verleiding van de zonde, en de rest van het Boek gaat eigenlijk alleen maar over de lange weg terug. Pas aan het eind daarvan wacht de verlossing. Maar de mens heeft niet zoveel geduld, en maakt zich gedachten over een snellere oplossing. Al in de eerste eeuw staken Grieks-filosofische ideeën daarover de kop op. Deze werden toen nog fel bestreden door de apostelen.

Maar in de tweede eeuw, met het wegvallen van de apostelen, konden deze zich doorzetten. En in de middeleeuwen, toen de Bijbel zelf voor de meesten onbereikbaar was geworden, deden allerlei theorieën de intrede, die de mens een snel heil na zijn dood beloofden. Er ontstond een zeer wettische opvatting van het geloof, sterk gelijkend op de wettische opvattingen van de Farizeeën uit de tijd van het Nieuwe Testament. De Reformatie bracht een reactie hierop, maar de reformatoren hadden de neiging weer te ver door te schieten in de andere richting.

In dit boek willen we terug naar de Bijbel, om te zien wat nu eigenlijk de oorspronkelijke leer was. De leer van de aartsvaders, de leer van de Wet, de leer van de Levieten en de profeten, en de leer van Jezus en zijn apostelen. We bekijken zeven thema's zowel uit het Oude als het Nieuwe Testament. Elk van deze thema's toont een bepaald aspect van die verlossing. Het zijn draden van het koord dat, eenmaal samengewonden, de totale leer vormt. En aan het eind van die studie kunnen we al die draden samenvlechten en zien waar dat ons brengt.