

Boekbespreking

Wegwijs in de Bijbelboodschap Nieuwe Testament Deel I De boeken van Mozes

Misschien zijn je thuis of op school de verhalen verteld en wil je nu zelf de Bijbel gaan lezen. Misschien ken je die verhalen niet, maar ben je op zoek naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Als je al wel eens hebt geprobeerd de Bijbel te lezen, ben je waarschijnlijk tot de ontdekking gekomen dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal is soms moeilijk; en er staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat allemaal moet weten.

Dit boek is geschreven voor tieners die de Kinderbijbel ontgroeid zijn. Maar ook voor volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen beginnen. Kortom: voor allen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vinden. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het verband van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis tot één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is nodig wil je de boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.

Al lezend word je wegwijs in het Woord van God. Ook de meer ervaren lezer ontdekt steeds meer als hij of zij de Bijbel leest en herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen! Om de leesbaarheid van dit boek te vergemakkelijken heb ik de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruikt.

Maar waarom het Oude Testament lezen? Heeft zo'n oud boek ons nog wat te zeggen, nu de Heer Jezus Christus is gekomen en we het Nieuwe Testament hebben? De Bijbel begint met de woorden "In het begin". De Heer Jezus wees daar in zijn toespraken enkele keren op. Dus kennelijk doet het er wat toe wat er over dat begin is geschreven. Het begin is echter niet beperkt tot de schepping, maar is alles wat God heeft gezegd en gedaan, om aan te geven dat Hij de mensen wil redden van zonde en dood. Daarom begint de apostel Johannes zijn evangelie met de woorden: "In het begin was het Woord", en vertelt dan dat Gods Woord werkelijkheid is geworden in de Heer Jezus Christus. Hij is het waar Hij van het begin af over heeft gesproken. Zonder dat begin in vooral Genesis kunnen we niet begrijpen wat God heeft gedaan en nog steeds bezig is te doen om Zijn plan en werk af te maken. Daarom is het dus belangrijk om meer over dat begin te weten. En dat probeer ik je in dit boek te vertellen.

Jan Koert Davids

Pagina's: 292 in A5 formaat