

# Cijferraadseltje (2)

## Het schip van de woestijn

Op mijn rug mag je met mij mee.  
Ik ben dan net een boot op zee.  
Misschien vind je dat niet zo fijn.  
Ze noemen mij het schip van de woestijn.  
Ik ben geen reus, maar ook niet klein.  
Wat zou mijn naam toch zijn?



Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, tot je bij 50 bent, en je hebt het raadseltje opgelost.