

Cijferraadseltje (8)

Jozef de koning verzamelt koren in Egypte

1. Heel stil blijft hij staan,
bang kijkt hij in het rond,
stiekem pakt hij wat graan,
er ligt ook zoveel op de grond
2. Niemand mag weten,
dat hij zo lekker zit te eten.
Jozef heeft heel veel graan
in grote schuren gedaan.
3. Ach, hij is maar zo klein,
één korreltje zal toch niet erg zijn
snel gaat hij dan naar huis
onze kleine hongerige



Trek een lijn van 1 naar 2, van 2 naar 3, tot je bij 40 bent en je ziet wie ik ben.