

Gods eeuwig voornemen

Bij Deel 1 De plaats van Jezus Christus in Gods heilsplan

De titel van deze studie is ontleend aan Paulus' brief aan de Efeziërs, waarin hij schrijft dat het zijn voorrecht is het 'geheimenis' van God bekend te maken, namelijk dat de "wijsheid van God bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd."

Het is dit voornemen van God, dat we van begin tot eind zullen volgen door de Bijbel. Want daarin wordt Gods plan steeds verder ontvouwd. Van de roeping van Abraham, als vader van de gelovigen, tot het zijn hoogtepunt bereikt in Christus Jezus. In Hem en door Hem wordt Gods voornemen de mens te redden van zonde en uit dood werkelijkheid. In Hem en door Hem zal ook werkelijkheid worden dat de aarde vol zal worden van Gods heerlijkheid. Niet in abstracte zin van een eeuwige toestand van zaligheid, maar in bewoning door mensen die de heerlijkheid hebben ontvangen, die God al vóór de grondlegging van de wereld van plan was te geven aan hen die naar Zijn wil zouden leven. Dat zijn de mensen die werkelijk "naar Zijn beeld en als Zijn gelijkenis" zijn.

De eerste Mens die deze heerlijkheid heeft bereikt, is Christus Jezus. De apostel Johannes spreekt namens alle twaalf apostelen, als hij getuigt dat zij al tijdens hun leven "zijn heerlijkheid hebben gezien, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader." Aan het eind van zijn leven ziet Johannes Christus in diens ontvangen heerlijkheid, zo groot dat zij de felheid van de zon overtreft. Daarover zegt hij: "En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten."

Er komt een moment dat de volgelingen niet meer "als dood" voor zijn voeten zullen neervallen. Dezelfde Johannes mag de gelovigen bekendmaken: "Geliefden, nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten dat, als Hij zal geopenbaard zijn [na zijn wederkomst en verschijning aan zijn dienaren], wij Hem gelijk zullen wesen; want wij zullen Hem zien zoals Hij is."

Dat is Gods eeuwig voornemen met hen die Hem liefhebben, in hun geloof dat het behoud alleen in Zijn Zoon Christus Jezus is, en in hun gehoorzaamheid aan wat Hij van hen vraagt.

Bij Deel 2 De eindtijd in Gods heilsplan

Geschiedkundigen vertellen, dat rond het jaar 1000 velen in Europa meenden dat de wereld spoedig zou vergaan. Ondanks dat hun verwachtingen voorbarig waren, hadden zij mogelijk wel begrepen, dat de 'pelgrimstocht van de mensheid' een bestemming heeft en niet eindeloos door zal gaan. Deze mensen dachten misschien aan wat Jezus zei over "de voleinding van de wereld". In dat verband zou het christenen in deze tijd moeten opvallen, dat de wereld nu wèl in belangrijke opzichten beantwoordt aan wat Gods profeten en Jezus' apostelen over de eindtijd hebben geschreven. Reden om goed na te denken over wat wij, onze kinderen en onze kleinkinderen te verwachten hebben.

Volgens de vier evangeliën sprak Jezus regelmatig over zijn komst in heerlijkheid. De betekenis van zijn komst voor zijn volgelingen is het onderwerp van een aantal gelijkenissen. In die van de onrechtvaardige rechter leerde Hij hun voortdurend om zijn komst te bidden. De gelijkenis van de vijf verstandige en de vijf dwaze maagden toont op pakkende wijze hoe erg het is niet klaar te staan, om de Here bij zijn komst te verwelkomen. In die van de talenten gaf Hij aan hoe belangrijk het is te leven in het besef dat zijn die-naars bij zijn komst rekenschap zullen moeten afleggen.

In de voorstelling van de waakzame heer van het huis en het lot van de slaaf, die zegt: "Mijn heer blijft lang uit", raadde Jezus zijn volgelingen aan voortdurend uit te zien naar zijn verschijning, en er bij al hun bezigheden rekening mee te houden. Zijn vergelijking van de gevolgen van zijn komst met de zondvloed en de verdelging van Sodom en Gomorra, zette zijn aansporing kracht bij: "Waak dan, want u weet niet, op welke dag uw Here komt.

De Here sprak ook over de aanduidingen in de eindtijd dat zijn komst nabij zou zijn, zodat geen volgeling van Hem totaal verrast hoefde te zijn. Hij ver-

weet zijn tijdgenoten dat zij blind waren voor de betekenis van wat er in die tijd gaande was: "Het aanzien van de lucht weet u te onderscheiden, maar kunt u het de tekenen van de tijden niet?" Na te hebben gesproken over het einde van de vertrapping van Jeruzalem door heidenen, beschreef Hij de wereld van de eindtijd: "Zo moet ook u, wanneer u dit ziet gebeuren, weten, dat het Koninkrijk van God nabij is". De toestand in de wereld zal een voor mensen onoplosbare crisis brengen, een aanwijzing dat de komst van de Here voor de deur staat. De wederkomst van de Here is het hoogtepunt in een reeks gebeurtenissen in de wereld, die de overgang van de huidige samenleving naar Gods Koninkrijk zullen inluiden. De grote betekenis van Christus' verschijning is de basis van deze voltooiing van Gods heilsplan.

Wat Gods engel eens tot de apostel Johannes zei over de openbaring die hij op het eiland Patmos ontving, geldt voor de gehele verzameling van profetische geschriften die hiermee werd afgesloten: "De Here, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen wat spoedig moet gebeuren. En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden van de profetie van dit boek bewaart!"