

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David op de vlucht

David werd door koning Saul vervolgd. Waarom moest hij zoveel lijden? God had hem toch tot koning laten zalven? Zijn leven kijkt vooruit naar het leven van de Here Jezus, die ook veel zou moeten lijden voordat Hij koning kon worden. David moest leren geduld te hebben, en altijd op God te vertrouwen. Hij besloot naar de hogepriester Achimélech in Nob te gaan. Die schrok toen hij David zag. Wat kwam hij doen? Was hij op de vlucht voor Saul? Dan moest hij dat de koning vertellen. Was hij door Saul gestuurd? David vertelde een leugen. Hij zei dat hij een geheime opdracht van de koning had. David was niet alleen: er was een klein leger van sterke mannen met hem meegekomen, die ook op de vlucht waren. Ze hadden, omdat ze hals over de kop vertrokken waren, niets mee kunnen nemen. David vroeg Achimélech of hij eten voor hen had. De hogepriester had net verse toonbroden neergelegd. Dat zijn broden op de tafel in de Tabernakel, waar alleen de priesters van mochten eten. Elke week werden er nieuwe broden neergelegd. Maar dit was een speciaal geval: deze mannen hadden honger, en ze hadden een geheime opdracht; natuurlijk mochten zij de oude broden hebben. Doëg, een man uit Edom die voor Saul werkte, zag het en lette goed op wat David ging doen. Hij hoorde dat David om een zwaard vroeg. Achimélech gaf hem het zwaard van Goliath, dat in de Tabernakel lag. Achimelech dacht: Wie zou daar meer recht op hebben dan David; hij had Goliath toch verslagen? Toen ging David met zijn mannen weg. Hij dacht er niet aan om God te vragen waar hij heen moest gaan. Hij vluchtte naar het land van de Filistijnen. Daar woonden toch de vijanden van God en Israël? Waarom ging hij dan juist daar naar toe? Hij merkte al snel dat God dit niet wilde. De Filistijnen grepen hem en brachten hem naar hun koning. David werd heel bang en bedacht een raar plan. Hij wist dat de Filistijnen een hekel hadden aan mensen die vreemd waren. Daarom deed hij net alsof hij niet goed bij zijn verstand was. Hij kraamde rare klanken uit, terwijl hij speeksel in zijn baard liet lopen. Zijn list werkte goed. De koning dacht: wat moet ik met hem, ik heb al genoeg van zulke mensen in mijn land. Hij gaf zijn dienaren opdracht David het land uit te zetten. Zo kwam David weer vrij. Moest David blijven vluchten voor Saul? Dat lees je de volgende keer. N.D.

Het was een heerlijke zomerse dag. Opa en oma waren een paar dagen komen logeren en hadden Alfie meegebracht; een nog jong en speels hondje. Sam en Anne hadden de grootste lol met hem. Na het middageten gingen ze met z'n allen een wandeling maken in het bos. Omdat dit een natuurgebied was, moest Alfie aan de lijn. Hij kon geen genoeg krijgen van het bos.

Natuurlijk wilden de kinderen hem om de beurt hebben. Dat ging een poosje goed, totdat Alfie in de verte ineens een eekhoortje zag. Hij rende erheen, en Anne schrok zo dat ze de lijn uit haar hand liet glippen. Ze probeerde nog achter Alfie aan te rennen, maar struikelde en viel middenin de brandnetels! Ze gilte van de schrik en de prikken van de brandnetels.

Terwijl papa en Sam Alfie achterna gingen, hielp mama Anne overeind. Oma had een goede raad: "Kijk eens of er zuring of dovenetel in de buurt staat - dat helpt." Ze vonden inderdaad wat zuring en wreven met de bladeren daarvan over Anne's knieën. Eenmaal thuis wist oma iets beters om op de zere plekken te smeren: azijn. Algauw voelde ze er niets meer van.



"Waarom zou God die nare brandnetels eigenlijk gemaakt hebben?" vroeg Sam. "Kom maar eens mee", zei opa, "dan zal ik je iets laten zien". Ze gingen samen het bos weer in (nu zonder Alfie!) en vonden al snel een plekje met netels. "Til eens voorzichtig een blaadje op. Wat zie je?" "Ik denk dat het eitjes zijn". "Goed geraden! Dit zijn eitjes van de kleine vos. Je weet wat ik bedoel?" Sam kende heel veel vlinders, en wist dat de kleine vos een veel voor-

komende soort was, die de brandnetel als waardplant (soort waarvan bepaalde dieren leven) heeft. "Over een paar dagen komen daar rupsen uit", zei opa, "en dan hechten ze blaadjes aan elkaar om een veilig omhulsel te maken. Weet je hoe het verder gaat?" Sam



wist het wel. "Ze gaan zich verpoppen". "En daarna?" "Komen er vlinders uit". "Juist! En die vormen een nieuwe generatie, die in staat is hier te overwinteren". Als waardplant is de brandnetel voor de kleine vos een onmisbare schakel voor de ontwikkeling van ei tot vlinder. C.T.



Wist je dat?

Het dagelijks leven in de Bijbel

10. Huizen (2)

De huizen in de tijd van de Bijbel waren voor armen en rijken totaal verschillend. Net als nu had je villa's voor de rijken en kleine huizen voor de anderen. In de tijd van David waren die huisjes primitiever dan in de tijd van de Here Jezus. De meeste hadden maar één ruimte. Het huishouden werd daarom zoveel mogelijk buiten gedaan. Als je dieren had, bleven die in de winter ook in de zelfde ruimte. Dat was wel lekker warm, maar stonk ook erg. De mensen hadden weinig meubels, soms helemaal niets. Ze aten zittend op de grond en gebruikten een kleedje als tafel. Een aparte slaapkamer was er niet. Je ging slapen als het donker werd. De meubels werden aan de kant geschoven. Kinderen en ouders pakten een dun matrasje, vaak geweven van dikke wol, soms wat opgevuld met oude lappen, en legden dat op de grond. Als je geen deken had, rolde je je in je warme jas. Zie je het voor je? Allemaal naast elkaar op de grond! Je kon dus niet stiekem wat langer opblijven! Zodra het licht werd stond iedereen op en ruimde zijn matras weer op. Een badkamer of wc hadden de huizen niet. Overdag ging je dan gewoon ergens buiten je behoefte doen; daar waren speciale plekjes voor. In de nacht moest iedereen het in een pot doen. Hoe zou jij dat vinden?

De huizen hadden een plat dak, dat overal voor gebruikt werd. Als dorsvloer, om graan en fruit te drogen. Soms werd er een traliewerk omheen gemaakt. Zo kon je niet van het dak afvallen, maar je kon er ook wijnstokken tegenaan zetten. Het was een mooie plek om iemand te verbergen. In Jozua 2 staat dat Rachab twee mannen (spionnen die Jericho kwamen bekijken) op het dak verborg onder bundels vlas. Het dak was ook een heerlijke plek om op een warme avond onder een afdakje te zitten. Soms sliepen de mensen op het dak.



Tijdens het Loofhuttenfeest woonden veel mensen op het dak. Met takken werd er dan een hutje op het dak gemaakt. Als er nieuws was, werd dit vaak vanaf de daken geroepen. Doordat het dak van hout en klei gemaakt was, kon je heel eenvoudig stukken weghalen. Denk maar eens aan de verlamde man, die zijn vrienden door het dak lieten zakken. Zo kwam hij precies voor de Here Jezus terecht. Dat zou met onze daken niet kunnen.

N.D.

Internet



Niet alleen de kleine vos, maar meer vlinders houden van brandnetels, zoals de atalanta; kijk maar eens op:
www.schooltv.nl/video/de-atalanta-een-vlinder-die-een-lange-reis-maakt/#q=brandnetels

Leuke filmpjes over (prikkende) brandnetels zijn:
www.schooltv.nl/video/waarom-prikt-een-brandnetel-een-plant-met-kleine-injectienaaldjes/#q=brandnetels
en: [www.schooltv.nl/video/hulp-bij-brandnetelprikken-een-](http://www.schooltv.nl/video/hulp-bij-brandnetelprikken-een-brandnetel-prikt/#q=brandnetels)

[brandnetel-prikt/#q=brandnetels](http://www.schooltv.nl/video/hulp-bij-brandnetelprikken-een-brandnetel-prikt/#q=brandnetels)

Woordzoeker Bijbelverhaal

T	O	O	N	B	R	O	D	E	N
A	C	H	I	M	E	L	E	C	H
B	G	G	H	S	A	U	L	D	O
E	E	E	O	Z	O	G	A	G	N
R	D	E	H	L	W	V	P	E	G
N	O	B	R	E	I	A	I	O	E
A	M	E	S	D	I	A	A	D	R
K	O	N	I	N	G	M	T	R	T
E	E	V	R	E	E	M	D	H	D
L	V	L	U	C	H	T	E	N	R

Zoek de woorden hieronder op en streep ze in de woordzoeker door. Van de letters die over blijven kun je een woord maken. Stuur ons de oplossing via E-mail, of op een kaart (het adres staat aan de binnenkant van het kaartje). Je krijgt dan een verassing toegestuurd. Succes!

achimelech

geheim

nob

vluchten

david

goliath

saul

vreemd

doeg

honger

tabernakel

zwaard

edom

koning

toonbroden