

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

David zwerft rond

De Filistijnen hadden David weer laten gaan. Maar waar moest hij naar toe? Saul wilde hem nog steeds doden en daarom kon hij niet naar huis. Hij moest zich ergens verbergen. Toen herinnerde hij zich de spelonk van Addulam. Daar was ruimte genoeg voor hem en zijn mannen. Hij liet ook zijn ouders en familieleden halen, want ook zij waren niet meer veilig voor Saul. Veel mensen die ook op de vlucht voor Saul waren kwamen ook bij David. Al snel was hij de aanvoerder van wel 400 mannen. Zo leerde David om goed leiding te geven.

Saul hoorde dat David een bende om zich heen had verzameld. Hij werd ongerust en was er van overtuigd dat David tegen hem in opstand zou komen. Hij klaagde en deed erg zielig. Had dan niemand medelijden met hem? Niemand zei iets, niemand wilde David kwaad doen. Maar toen kwam opeens Doëg naar voren. Je weet vast nog wel dat hij bij de priesters was toen David de toonbroden kreeg. Hij vertelde dat hij David had gezien en dat de hogepriester David zelfs geholpen had. Saul liet de priesters direct halen en wilde hen laten doden. Hoe kon hij dat nu doen? Had hij dan helemaal geen eerbied meer voor God? Nee, Saul dacht alleen maar aan wraak. Iedereen die voor David was, was tegen Saul en moest gedood worden. Natuurlijk wilden zijn soldaten de priesters niet doden, maar Doëg wel. Hij had geen eerbied voor God.

Eén van de priester kon vluchten en ging snel naar David. Wat was hij verdrietig toen hij dit hoorde. Hij voelde zich ook schuldig. Hij had Doëg toen wel gezien en ook hoe vals hij keek. David voelde zich nu niet veilig meer in de spelonk. Daarom trok hij van de ene plek naar een andere. Nergens durfde hij lang te blijven. Hij, de toekomstige koning was een zwerver geworden. Ze gingen naar de woestijn Zif. Daar waren veel goede schuilplaatsen. Op een dag kwam Jonathan David opzoeken. Hij zei dat hij zeker wist dat David koning zou worden. Hij zei nog iets heel moois: "Wees dus niet bang maar vertrouw op God". Wat een trouwe vriend was hij! Het afscheid was nu helaas voor goed. David was heel blij dat Jonathan gekomen was. Nu voelde hij zich sterk en wist zeker dat God hem zou helpen. Al snel kwamen er moeilijkheden. De inwoners van Zif waren laf. Zij vertelden Saul dat David bij hen woonde. Wat er toen gebeurde lees je de volgende keer.

N.D.

Wonderen van de natuur Verrassing in het kippenhok

Oom Anton woonde op z'n eentje in een Drents dorp. Sam en Anne gingen graag naar hem toe. Vroeger had hij kippen, maar omdat hij nu vaak van huis was had hij ze verkocht. Dat vonden Sam en Anne jammer, want ze zouden graag voor kippen zorgen - en natuurlijk eieren rapen.

Op een dag zaten ze in de tuin erwten te doppen. Hun ogen gingen steeds weer naar dat kippenhok, dat zo leeg en stil was. Maar ineens merkte Sam beweging onderin het hok. "Wat kan dat zijn?" dacht hij. "Zie jij ook iets bewegen, Anne?" Ze bleven kijken. Na een poosje kwam er, tot hun stomme verbazing, een vogeltje naar binnen. Het vloog het hok niet in, maar ... gebruikte het kippengaas als trap die hij achteruitkruipend afdaalde. Beneden gekomen ging hij naar wat een hoopje stof leek en begon hapjes eten uit te delen. Sam en Anne konden hun ogen niet geloven; het waren jonkies!



Helemaal opgewonden vertelden ze hun ouders wat ze hadden gezien. Met z'n vieren keken ze naar wat er gebeurde. Even later kwam er een tweede vogeltje met voedsel in z'n bek. "Wat voor vogels zijn dat?" vroeg Anne. "Dat zijn boomkruipertjes", zei papa, "maar waarom ze hier zitten om te broeden snap ik niet. Ze horen in een boom te zitten." Wat

hun ook opviel was dat, als beide ouders weg gingen om voedsel te halen, een van hen de jongen eerst bedekte met een laag stof. "Ik snap het", zei Sam, "dat is om ze uit het zicht van vijanden te houden." "Wonderlijk", vond mama.

Toen oom Anton thuis kwam, moest hij natuurlijk alles horen over deze verrassing in het kippenhok. Hij ging naar buiten en keek naar het dak van het hok. Hij wees naar een scheur in een holle richel. "Daar hebben ze volgens mij hun nest gemaakt. Hebben ze het moeten verlaten toen de jonkies te groot waren, of omdat het ze te warm werd?"

Hoe het verder ging moesten Sam en Anne jammer genoeg missen, want het was weer tijd om naar huis te gaan. Maar oom Anton zou ze nog een keer belten om het te vertellen. "Mogen we kippen houden?", kwam onderweg de vraag. "Misschien wel, maar ik denk niet dat je er dan ook zulke vogeltjes bij krijgt!"

C.T.*

Wist je dat?

Het dagelijks leven in de Bijbel

11. Huizen (3)

In de stad of het dorp waar je woont zullen vast wel prachtige grote villa's staan. Maar op tv heb je misschien ook wel eens die vreselijke krotten gezien waar veel mensen in arme landen in moeten wonen. Er is een groot verschil tussen heel rijk en heel arm. In de tijd van de Bijbel was dat ook al zo.

In de Romeinse tijd hadden rijke mensen prachtige grote huizen met een binnenhof. Zo'n huis had een aantal mooie ruime kamers voor de eigenaars. Dat was het eigenlijke huis. Maar de slaven en slavinnen hadden kleine eenvoudige kamers. In de binnenhof konden ruimtes voor de dieren gemaakt worden. Om geen rook van het koken in huis te krijgen werd daar ook een ruimte gemaakt voor de keuken. En om dieven niet op je dak te laten komen, werd de trap niet aan de buitenkant tegen het huis gebouwd maar ook weer in de binnenhof. Zelfs een wc ontbrak niet. Het was een soort houten kist met een pot erin.

Aan de kant van de binnenhof werden vaak extra vensters gemaakt, zodat er veel licht naar binnen kon komen. Met houten luiken konden ze gesloten worden. Het werd dan wel erg donker in huis, maar ze hielpen goed tegen kou en warmte. Voor de veiligheid werd de binnenhof afgesloten met een stevige houten deur. Heel rijke mensen bouwden in de binnenhof extra gastenkamers. Soms was er zelfs nog een bovenverdieping. Denk maar aan eens aan Petrus, die naar Joppe moest gaan. Daar woonde Dorcas, een gelovige vrouw die veel voor arme mensen deed. Zij werd ernstig ziek en stierf. We lezen dan in Handelingen: "Ze werd gewassen en in het bovenvertrek opgebaard".

De rijken lieten de muren van hun kamers prachtig beschilderen. Op de vloeren werden mooie mozaïeken van kiezelsteentjes en geslepen steentjes gemaakt.



Het leken hierdoor vaak wel paleizen. In de arme huizen was geen meubilair. Had je het iets beter, dan kon je een eenvoudig bed en soms een stoel kopen. Maar de rijken hadden tafels en mooie stoelen met voetenbankjes. Zij sliepen niet op de grond maar in prachtige bedden met kleurige kussens en heerlijk warme dekens. Wat een groot verschil tussen rijk en arm.

Wat vind je van jouw huis, vind je dat een arm of rijk huis?

N.D.

Internet



Staatsbosbeheer heeft een leuk filmpje over de boomkruiper en boomklever

<https://www.youtube.com/watch?v=nmES49JrIr8>

Heb je wel eens een boomkruiper gehoord? Op deze site hoor je hem mooi zingen

http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids/zoekresultaat/detailpagina/q/vogel/17

Wil je meer weten over woningen in de Bijbel? Je kunt heel veel lezen en bekijken op www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen.php?letter=B&plaats=Bijbelse_woningen&id=568

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over het Wist je dat? aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed hebt gedaan, lees je wat het belangrijkste huis is. Succes!

- 1 Nomaden wo(o)n(d)en in tenten.
- 2 Tentdoeken werden gemaakt van koeienvellen.
- 3 In de tenten werd geslapen en soms gegeten.
- 4 De vrouwen mochten alleen in de voortent komen.
- 5 De oudste huizen zijn gevonden in Haran.
- 6 De huizen hadden de vorm van een bijenkorf.
- 7 In elk bijenkorfhuis waren twee kamers.
- 8 De deur was gelijk de schoorsteen.
- 9 Armen hadden één kamer van ongeveer 5m².
- 10 In de winter kwamen ook de dieren in huis.
- 11 Tijdens het Paasfeest woonden mensen op het dak.
- 12 Rijke mensen hadden zelfs een wc.
- 13 Nog steeds is er veel verschil tussen rijk en arm.

goed	fout
H	T
A	E
T	B
R	H
U	T
I	E
M	S
P	V
E	A
N	P
A	G
O	L
D	E

Oplossing:.....