

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

De dood van Absalom

Achitofel was niet de enige raadsman van David. Zijn raadsman Chusai bleef hem trouw. Hij zorgde er in Jeruzalem voor dat er niet naar de raad van Achitofel geluisterd werd. Zo was Chusai het natuurlijk niet eens met Achitofel, om direct achter David aan te gaan. Nee, ze moesten meer mensen hebben en daarom eerst het hele volk bij elkaar roepen. Zijn advies was bedoeld om tijd te winnen, zodat David verder kon vluchten. Dat was dus gunstig voor David, maar bleek niet goed voor Absalom. Maar God zorgde ervoor dat zijn raad inderdaad opgevolgd werd. Snel gingen de zonen van de hogepriester Zadok het goede nieuws aan David vertellen. Achitofel kon er niet tegen dat zijn raad niet opgevolgd werd, en maakte een eind aan zijn leven.

David was heel dankbaar, en ging snel verder - de Jordaan over, waar veel trouwe vrienden waren. Zij zorgden voor eten en drinken, en alles wat hij nodig had. Absalom was druk met het bij elkaar roepen van mensen uit het hele land. Met een heel groot leger trok hij uiteindelijk achter zijn vader aan. David had zijn leger verdeeld in drie groepen, en onder de leiding gesteld van drie goede generaals. Zo kon hij zich aan alle kanten verdedigen. Zelf wilde hij ook mee. Zijn generaals vonden dat geen goed idee. Ze waren bang dat David gedood zou worden. "De vijand loert alleen op u", zeiden ze. David begreep dat ze gelijk hadden en bleef in het kamp. Maar hij was erg bezorgd, en zei dat ze goed voor Absalom moesten zorgen, ze mochten hem niet doden. Ondanks zijn verraad hield hij veel van zijn zoon.

De mannen van Absalom gingen al snel op de vlucht. Ook Absalom probeerde weg te komen. Helaas kwam hij met zijn mooie lange haren vast te zitten in een boomtak, terwijl zijn ezel doorliep. Daar hing hij en kon geen kant op. Joab, één van de generaals hoorde het en stak hem dood met zijn speer. De soldaten van Joab schrokken: dit mocht toch niet van de koning? Een boodschapper, Ahimaaz die altijd goed nieuws mocht gaan vertellen, wilde snel naar David rennen. Joab begreep dat dit geen goed nieuws voor David was. Ze hadden wel gewonnen, maar Absalom was dood. De koning zou heel bedroefd en ook boos zijn. Nee, een ander moest maar gaan - een buitenlander. Hoe reageerde David op het nieuws? Dat lees je de volgende keer.

Het plensde van de regen. Anne was aan het puzzelen, maar Sam was onrustig, hij wou naar buiten. Hij drukte zijn neus tegen het raam van de caravan en mopperde: "Waarom is het nou zo'n vies weer?". "Dat mag je niet zeggen", zei moeder. "Waarom niet?" vroeg Sam. "Ik heb hier niets te doen en wil oom Ben helpen met het pasgeboren kalfje". "Sam", zei moeder geduldig, "als er geen regen was, zouden wij ook geen vakantie hebben bij oom Ben". "Hoe dat zo?", vroeg Sam verbaasd. "Nou, de Here God geeft ons zowel regen als zon. Beide zijn nodig voor de planten, anders groeien ze niet, weet je. "Nu snap ik het", zei Anne, die klaar was met haar puzzel. "Als er geen regen was, zou oom Ben ook geen boer kunnen zijn; want dan groeide er geen gras en maïs voor zijn koeien!" "Wijs hoor", zei Sam mokkend.

Een uur later, toen de lucht opgeklaard was, en de zon weer scheen, stonden Sam en Anne naar het kalfje te kijken. Het dronk bij zijn moeder. Dat was nog niet zo gemakkelijk: het moest er een heel eind onder bukken om bij de uier te komen. "Zo, zo", klonk de zware stem van hun oom plotseling achter hen, "Ik dacht dat jullie de hele dag sliepen". "Nou, het was zulk vies weer, oom, en ik mocht van mama niet naar buiten", protesteerde Sam. "Als boer kun je je daar niets van aantrekken, jongen. En de regen is zo hard nodig. Weet je, dit waren in drie weken de eerste druppels die we hadden."



"Mama zei dat als het regent wij nooit vies weer mogen zeggen", vertelde Anne. "Zo, zo. Nou je moeder heeft groot gelijk. Kijk naar die koeien hier, wat eten ze?" "Gras, natuurlijk", zei Sam. "En de schapen daar?" "Ook gras", antwoordde Anne. "Nou, dat vinden zij net zo lekker als jullie een boterham met jam. Maar zonder regen zou dat graan voor het brood helemaal geen smaak hebben." "Het zou ook doodgaan, niet waar, oom Ben?" "Ja, jongen, maar kijk 's naar de lucht". Ze riepen samen uit: "Een regenboog, wat mooi!" "Dat is Gods belofte aan Noach, weet

je nog wel?" "Maar betekent de regenboog niet dat er geen zondvloed meer zal zijn?", vroeg Sam, een beetje in de war. "Goed zo, jongen! Maar God deed nog een belofte, weet je dat? Lees vanavond in de Bijbel maar eens Genesis 8 vers 22". "Dat zullen we doen. Dag oom Ben!" "Tot ziens, jongens!"

Wist je dat?

De kalender in Israel

Wie vindt het niet leuk om met Oud en Nieuw een nieuwe kalender op te hangen, vooral als er een mooie plaat op staat? Daarmee is het voor ons heel makkelijk om te zien welke maand of dag van de maand het is. In "de tijd van het Oude Testament kende Israël zulke kalenders nog niet. De grote tijdmetter voor 'officiële' gebeurtenissen was toen de *maan*. De maand begon als de eerste glimp van de wassende (toenemende) maan bij zonsondergang zichtbaar werd. Een 'maanjaar' duurde 354 dagen. Af en toe kwam er een dertien-de maand bij, zodat het nieuwe jaar niet steeds vroeger zou beginnen.

Het dagelijks leven werd niet door de kalender, maar door de natuur bepaald. Het jaar werd verdeeld in twee perioden: de droge (april-september) en de natte (oktober-maart). De natte periode werd weer in tweeën gedeeld: de 'vroegere regen' (september-oktober) en de 'late regen'. Dat kun je vinden in Joël 2:23. Wanneer de hele oogst was binnengehaald, was het jaar om. Met het nieuwe werkseizoen begon ook het nieuwe jaar – in de herfst.

Daarnaast bestond er een andere jaartelling. Die begon, volgens de wet van Mozes, met 'Abib', wanneer het paasfeest gevierd werd (Exodus 12:2). Vijftig dagen na Pasen werd het Pinksterfeest gevierd. Dit feest komt in het Oude Testament met verschillende namen voor: oogstfeest (omdat dit feest de afsluiting was van de tarweoogst); feest van de eerstelingen (omdat op dit feest een offer werd gebracht van de eerste tarwe); en wekenfeest (omdat het zeven weken na het feest van de ongezuurde broden (zeg maar Pasen) was (eigenlijk 50 dagen). Dit feest was vooral een dankfeest voor de graanoogst.



Wanneer de laatste gewassen en vruchten, zoals druiven en olijven binnengehaald waren, was het de tijd voor het 'feest van de inzameling' of het Loofhuttenfeest. Dit was het meest vrolijke feest van alle feesten, waarbij iedereen een week buiten in tenten van takken ging wonen, en God dankte voor zijn zegen op alle oogsten. Dit Loofhuttenfeest kijkt vooruit naar het Koninkrijk van God op aarde, wanneer alle gelovigen eeuwig leven met de Heer Jezus hebben gekregen.

Internet



Wanneer je meer wilt weten van het weer, kijk dan eens op wirtzfeld.be/hetwonderlijkeweer.

Over de kleuren van de regenboog vertelt je: schooltv.nl/video/wat-is-een-regenboog-een-boog-van-kleuren/

Op deze site kun je veel te weten komen over de kalenders: <http://www.digiskar.nl/overtijd/kalender.html>

Wil je meer weten over de kalender, zoals we die nu hebben, kijk dan op <https://schooltv.nl/video/waarom-heeft-februari-maar-28-dagen-het-ego-van-julius-caesar/>

Woordzoeker over Absalom

A	C	H	I	T	O	F	E	L	O
B	H	D	G	S	R	A	R	K	N
S	U	A	G	E	P	O	N	J	E
A	S	V	O	E	M	E	U	R	E
L	A	I	D	O	T	E	E	W	R
O	I	D	L	H	U	Z	E	R	L
M	A	A	C	J	O	A	B	N	I
L	S	U	A	J	D	I	D	E	J
E	L	M	B	O	O	M	T	A	K
V	IJ	A	N	D	O	F	F	E	R

Zoek de woorden hieronder op en streep ze in de woordzoeker door. Van de letters die overblijven kan je een woord maken. Succes!

Absalom
Achitofel
Ark
Boomtak

Chusai
David
Gemeen
God

Jedidja
Joab
Offer
Oneerlijk

Salomo
Speer
Trouw
Vijand

Vluchten

Oplossing:.....