

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

Koning Jerobeam blijft God ongehoorzaam

Koning Jerobeam was blij dat zijn arm weer goed was, en vroeg de profeet bij hem te komen eten; maar die wilde dat niet, omdat God hem had gezegd meteen naar huis te gaan. De mensen gingen diep onder de indruk naar huis.

In Bethel woonde een oude profeet. Hij was er niet bij geweest, maar zijn zonen vertelden hem wat er gebeurd was. Toen hij hoorde wat de jonge profeet had gedaan en gezegd, wilde hij hem graag ontmoeten. Hij ging hem snel tegemoet en vertelde een leugen: hij zei dat een engel van God bij hem was geweest, en dat de profeet bij hem mocht komen eten en drinken. Zo werd de jonge profeet op de proef gesteld; maar hij vroeg niet aan God wat hij nu moest doen en ging zomaar mee. Tijdens het eten hoorde hij dat hij ongehoorzaam was geweest en ver van zijn huis zou sterven. Wat een vreselijke boodschap... Op weg naar huis werd hij gedood door een leeuw.

Luisterde Jerobeam nu naar God? Nee, hij had niets geleerd van de waarschuwing en ging zijn eigen goddeloze gang. Op een gegeven moment was het genoeg voor God: Hij liet Jerobeam weten dat hij geen koning zou blijven.

Abia een zoon van Jerobeam werd ernstig ziek. Jerobeam dacht aan de profeet Ahia, die hem verteld had dat hij koning zou worden. Hij zou wel weten of zijn zoon beter zou worden. Jerobeam stuurde zijn vrouw naar hem toe. Hij wist wel dat hij ongehoorzaam was en bedacht een list: zijn vrouw moest zich vermommen zodat Ahia niet wist wie zij was - wat niet nodig was omdat hij blind was. Maar God zag wèl en vertelde het de profeet. De vrouw schrok omdat Ahia wist wie ze was, en hoorde een nare boodschap: hun kind zou sterven zodra ze thuis kwam. Alleen deze jongen zou netjes begraven worden, omdat hij niet zo slecht was als zijn vader. Ahia had nog een vreselijke mededeling: zijn hele familie zou gedood worden en een ander zou koning worden. Toch bekeerde Jerobeam zich niet. Toen hij stief werd zijn zoon Abia koning. Die regeerde maar 2 jaar, want toen kwam Gods straf. Ging Israël toen God dienen? Nee, het werd steeds erger. Steeds kwam er een andere ongehoorzame koning en één was er wel heel erg slecht. Over hem vertel ik je de volgende keer.

Sam en Anne waren met vakantie en logeerden bij opa en oma, die vlak bij de kust woonden. Het was volop zomer en de zon scheen uitbundig. Op een dag gingen zij met zijn viertjes een duinwandeling maken. Sam hoopte nieuwe insecten te vinden voor zijn verzameling, Anne wilde vogels kijken.

Plotseling hoorden zij de heldere roep van een koekoek: "koekoek, koekoek!" Eerst leek die ver weg te zijn, maar na een poosje klonk het geluid veel dichterbij. "Ik zie hem!" riep Anne opgewonden. En inderdaad daar zat een koekoeksmannetje in een boomtop. Met zijn grijze verenpak zag hij er parmantig uit. "Wat een lange staart!" Sam was onder de indruk.

"Wat weten jullie van deze vogels?" vroeg opa. "Ze leggen een ei in het nest van een andere vogel", wist Anne te vertellen, die dat op school had geleerd. "Ja, en hun jong gooit dan de eieren en kuikens van die andere vogel het nest uit. Niet eerlijk!" vond Sam. "Klopt, en dan moeten de ouders de hele dag door dat ene koekoeksjong, dat veel groter is dan zichzelf, voeden".

"Waar brengt de koekoek de winter door, weten jullie dat?" vroeg oma. "In Afrika," dat wisten zij wel. "En daar komt iets wonderlijks bij", voegde opa er aan toe, "eerst vliegen de ouders weg, en het jong moet maar zien dat hij alleen naar Afrika komt!". "Hoe kan dat?" Voor Sam en Anne was dat een raadsel. "God heeft hen een instinct gegeven, een soort intern computerprogramma, als je wilt".



Op weg terug vond Sam een bijzondere rups, die van een grote beervlinder. Hij stond op het punt hem te pakken toen opa riep "Niet doen, Sam! Die haren steken, weet je". Hij vond een takje en samen kregen zij de rups in een lucifersdoosje. Anna was aan het denken. "Wat eten koekoeken eigenlijk?" "Kijk hier in het doosje" lachte opa. "Alleen een koekoek kan dat rupsje eten zonder er last van te krijgen. Ook een wonder, vinden jullie niet?" Anne dacht bij zichzelf: 'wat ben ik blij dat ik geen koekoek ben!'

Wist je dat?



S.O.S., E.H.B.O., H.A.V.O. Afkortingen, je komt overal ze tegen. Jullie zullen allemaal wel afkortingen gebruiken, vooral bij het sturen van smsjes. Het zijn echt geen uitvindingen van onze tijd. In de dagen van het Romeinse Rijk werd, bijvoorbeeld op allerlei regeringspapieren, SPQR gebruikt als afkorting van Senatus Populusque Romanus, wat betekent: Senaat en Volk van Rome. Zoals er bij ons altijd B en W (Burgermeester en Wethouders) bij staat, wanneer een gemeente iets officieel bekendmaakt, werd bij de Romeinen SPQR als teken van regeringsautoriteit gebruikt. Je kon deze letters tijdens de Romeinse Republiek als inscriptie op openbare gebouwen, triomfbo-



gen en de legioenstandaarden vinden. De woorden werden ook wel voluit geschreven, bijvoorbeeld op monumenten. Hierboven vind je daar een afbeelding van. Let eens op de keurige Romeinse letters. Letters die overigens nog steeds door het gemeente bestuur van Rome worden gebruikt, als het om een



officieel opschrift gaat. Overal kom je die letters in de stad tegen; zelfs op riooldeksels. Tegenwoordig is er niet meer zoveel ontzag voor als in de bloeitijd van het Romeinse Rijk. Alle volken die aan de Middellandse Zee woonden, waren toen in de macht van Rome. Elke brief met deze letters was voor de inwoners van het Rijk bindend,

wat er ook in stond. Iedere burger stond ingeschreven met deze letters er bij. In Handelingen 16 lezen we dat de apostel Paulus vanwege zijn geloof gevangen werd genomen. Maar hij kon aantonen dat hij een Romein was. Want ook van hem was er een officieel papier met de letters SPQR. En een Romein mocht je niet zomaar gevangen nemen; dus werd hij al snel weer vrijgelaten.

Wist je dat verschillende landen en steden een vergelijkbare lettercombinatie hebben gemaakt? Zo schrijven ze in Amsterdam SPQA, en in Brussel SPQB. Boven de ingang van het stadhuis in Haarlem staat SPQH. Bedenk maar eens wat het zou zijn voor de plaats waar jij woont.

Internet



Een meneer jansen vertelt veel over de koekoek:

<http://home.hccnet.nl/pm.jansen/koekoek.htm>

De roep van de koekoek is een beetje geheimzinnig:

luister maar: www.vogelgeluid.nl/koekoek/

Over de Romeinen is veel te vinden op internet:

www.geschiedenisvoorkinderen.nl/romeinen/

nl.wikipedia.org/wiki/SPQR

schooltv.nl/video/het-romeinse-rijk-groot-machtig-en-rijk/

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over Jerobeam aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je nog 2 belangrijke namen uit het verhaal. Succes!

- 1 Jerobeam was een zoon van Salomo.
- 2 Jerobeam kreeg 10 stammen van Israel van God.
- 3 Jerobeam vluchtte naar Egypte.
- 4 Na Salomo's dood ging Jerobeam naar Jeruzalem.
- 5 Rehabeam werd de nieuwe koning na Salomo's dood.
- 6 Rehabeam verlaagde de belastingen en het werk.
- 7 De stam Juda bleef Rehabeam trouw.
- 8 Jerobeam geloofde niet echt in God.
- 9 Jerobeam liet drie gouden kalveren maken.
- 10 Juda offerde niet aan de gouden kalveren.
- 11 God strafte Jerobeam door zijn arm stijf te maken.
- 12 De jonge profeet werd gedood door een beer.
- 13 Abia werd ziek en stierf.

goed	fout
B	J
O	E
S	N
A	I
A	H
I	E
N	J
S	U
D	E
S	M
A	E
D	J
A	O

Oplossing:.....