

Jij en de Bijbel



Bijbelverhaal, Sam en Anne, wist je dat, puzzelen en internetten

De vernedering van koning Nebukadnessar

Koning Nebukadnessar had wel gezegd dat hij God zou dienen, maar hij deed het niet. God gaf hem toen weer een droom. Daarin gaf Hij hem de waarschuwing dat hij vernederd zou worden als hij God niet erkende. Op een dag liep hij op het dak van zijn paleis en keek over het grote Babel. Hij zei: 'Prachtig hé! Dat heb ik allemaal gebouwd'. Hij voelde zich als een god. Toen hoorde hij een stem die zei: 'Je zult zijn als een dier'. Hij raakte zijn verstand kwijt en leefde als een graasdier. Zijn haren en nagels groeiden maar door. Een grasetende zonderling kon natuurlijk geen koning zijn.

Na een tijd die God had bepaald, keerde zijn verstand terug. Hij erkende toen dat God almachtig is en koning maakt wie Hij wil. Hij vereerde God en kreeg zijn koningschap weer terug. Nadat hij gestorven was kwamen er andere koningen. De laatste was Belsassar. Die dacht helemaal niet aan God. Ondanks dat het Perzische leger oprukte naar Babel hield hij een groot feest. Hij liet de uit de tempel in Jeruzalem geroofde gouden en zilveren schalen en bekertjes halen om daaruit te drinken. God strafte hem daarom. Hij zag een hand verschijnen die iets in het Hebreeuws op de muur schreef. Hij schrok en Daniël moest komen om uit te leggen wat er stond. Hij zei dat Belsassar, door wat er met Nebukadnessar was gebeurd, had moeten weten dat er met God niet te spotten valt. God schreef hem nu dat de dagen van zijn koningschap geteld waren. Maar Belsassar deed alsof er niets aan de hand was. Hij maakte Daniël tot onderkoning en gaf hem een koninklijk kleed en een gouden ambtsketting. Daarna ging het feest gewoon door. In diezelfde nacht werd Babel ingenomen door de Perzen en Belsassar werd gedood. Kores was nu de Perzische koning over Babel.

Zijn opvolger Darius merkte dat God met Daniël was, en maakte hem heel belangrijk. Daniël bleek veel wijzer dan alle andere bestuurders; en die werden jaloers op hem. Zij bedachten een plan om hem te doden. Maar Daniël zou nooit iets verkeerd doen. Toen zeiden ze heel listig tegen de koning, dat iedereen een maand lang alleen aan de koning iets mocht vragen. Wie een ander (god of mens) iets vroeg, moest in een leeuwenkuil gegooid worden. Daniël bad drie keer per dag tot God. Ze gingen de koning meteen vertellen dat Daniël aan het bidden was. Hij werd tussen hongerige leeuwen gegooid. De koning wilde dat niet en was heel bedroefd. Tot zijn grote opluchting redde God Daniël, en allen die hem wilden doden werden nu zelf gedood. Hoe het verder ging lees je de volgende keer.

Sam en Anne hadden de grootste lol. Het was eind januari en het had gesneeuwd. Ze maakten in de achtertuin een grote sneeuwpop, en gingen sneeuwballen naar elkaar gooien. Toen mama hen naar binnen riep voor het eten, waren hun wangen knalrood en hadden zij flinke trek.

Omdat het zaterdag was, en papa vrij had, stelde hij voor die middag een boswandeling te maken. "Misschien zien wij de eerste sneeuwkllokjes wel", zei hij. Ze gingen naar een landgoed dat bekend staat om zijn stinsenplanten*, waaronder veel sneeuwkllokjes. Eenmaal in het bos konden zij de paden makkelijk volgen, want er lag daar minder sneeuw. Ze keken goed om zich heen, maar het leek wel of de 'kllokjes' allemaal onder de grond gebleven waren.



Na een half uur zoeken dacht Sam er een paar gevonden te hebben; en ja, hoor, daar stak een groepje witte bloemetjes net boven de bevroren grond uit. Ze waren nauwelijks van de besneeuwde planten er omheen te onderscheiden. "Goed gezien, jongen!" riep papa. "Wat zijn ze mooi!" zuchtte Anne, toen ze de klokvormige bloemen van dichtbij bekeek. "Zo zie je", zei papa, "hoe God zelfs midden in de winter deze bloemen laat verschijnen, als teken dat het voorjaar op komst is".

Sam had een vraag: "Hoe kunnen ze bloeien als het zo koud is?" Papa legde uit: "Ze groeien uit bloembollen, zoals je weet, dus trekken ze minder voedsel uit de aarde dan gewone bloemen. Ook hebben de bladeren sterke uiteinden waardoor ze door de bevroren grond kunnen dringen." Om dat te laten zien daagde papa Sam uit een gat in de grond te maken. Hij deed z'n best maar maakte weinig indruk. "Dat is knap van die plant", zei hij. "Nou eigenlijk knap van de Schepper, vind je niet?" zei papa.



Thuis gekomen vertelden ze mama wat ze hadden gezien. "Maar jullie hadden helemaal niet zover hoeven gaan!" was haar reactie. "Als je goed onder de haag kijkt, zie je dat daar ook sneeuwkllokjes te voorschijn komen!"

Een **stinsenplant** is een plant die in bepaalde gebieden in Nederland alleen voorkomt op oude landgoederen, voormalige stadswallen, in boerenhoven, pastorietuinen en dergelijke. Ze zijn vroeger uit andere landen aangevoerd, en aangeplant om te verwilderen; en ze hebben hier weten stand te houden.

Het woord stinsenplant, komt van het Friese woord stins (steenhuus), dat slaat op een versterkt en met stenen gebouwd huis. Dit waren de woningen van adellijke of aanzienlijke heren die dikwijls landgoederen bezaten. De eerste stinsenplanten (bijvoorbeeld het sneeuwkllokje) werden al vanaf de late middeleeuwen gekweekt.

Wist je dat?

Olympische Spelen

We willen in Wist je dat wat uitgebreider laten zien wat de Bijbel te vertellen heeft over een aantal onderwerpen. Daar is ruimte voor nodig, en daarom zullen ze uit twee delen bestaan. Deze keer de 'Olympische Spelen'.

Die spelen zijn al oud, want er is een verslag over gevonden uit 776 v Chr. Ze werden gehouden in Olympia, een stadje in Griekenland. Vandaar de naam Olympische Spelen. Ze werden, net als nu, eens in de vier jaar gehouden, en begonnen met het aansteken van een vuur dat bleef branden tijdens de spelen. In Olympia was een groot stadion waar ruim 40.000 mensen in konden.

De oude Olympische Spelen waren niet te vergelijken met de spelen van nu. De sportwedstrijden duurden maar 5 dagen, en waren voornamelijk religieuze ceremonies waar alleen mannen aan mochten meedoen. Om er zeker van te zijn dat er geen vrouwen meededen, en dat niemand een wapen bij zich had, moesten ze naakt aan de wedstrijden deelnemen. Vrouwen mochten daarom niet eens komen kijken. Op de eerste dag liepen de deelnemers door het stadion, langs beelden van eerdere winnaars, naar het beeld van de oppergod Zeus. Daar moesten ze een belofte van goed en eerlijk gedrag afleggen. De eerste jaren waren



er alleen hardlooptwedstrijden van slechts 200 meter; de lengte van het stadion. Op den duur werden meerdere wedstrijden gehouden: speerwerpen, verspringen en worstelen. De prijs was een krans van de tak van de 'heilige olijfboom'. Een hele grote eer. De winnaars waren grote helden en kregen een standbeeld. Ook hoefden ze geen belasting meer te betalen, en mochten ze gratis naar de schouwburg.

Toen Griekenland door de Romeinen werd veroverd, verhuisden de spelen in 146 v Chr. naar Rome. In 394 na Chr. maakte de keizer er een eind aan. Hij verbood alle heidense rituelen, dus ook de Spelen. Pas in 1896 begon een Frans edelman er weer mee. Hij had 22 landen er heel enthousiast voor gemaakt. Het moest een sportief feest zijn, waar jongeren van over de hele wereld elkaar konden ontmoeten en misschien beter begrijpen. Er zijn veel raakvlakken met de oude spelen. Beide beginnen bijvoorbeeld met het ontsteken van het Olympisch vuur. Kun jij nog meer overeenkomsten bedenken?

Internet



Op zoek naar van alles over de Olympische Spelen? Ga dan eens naar: https://wikikids.nl/Olympische_Spelen

Hier zie je een filmpje over het ontstaan van de Spelen: <https://schooltv.nl/video-item/hoe-zijn-de-olympische-spelen-ontstaan-bedacht-door-de-grieken>

Over sneeuwkllokjes als lenteboden vertelt schooltv: <https://schooltv.nl/video-item/hoe-weet-je-dat-het-lente-wordt-dag-winter-hallo-voorjaar>

GOED OF FOUT ?

Geef bij de zinnen over het Bijbelverhaal aan of ze goed of fout zijn. Als je het helemaal goed gedaan hebt, lees je de naam van een koning uit dit verhaal. Succes!

- 1 De koning diende God niet.
- 2 God strafte hem door hem te laten leven als een vis.
- 3 Na een tijdje gaf God hem zijn koningschap terug.
- 4 De laatste koning heette Belsassar.
- 5 Het leger van Egypte trok op naar Babel.
- 6 Belsassar gaf een groot feest.
- 7 Een hand schreef in het Grieks op de muur.
- 8 Daniël moest uitleggen wat er op de muur stond.
- 9 Belsassar kroonde Daniël tot koning.
- 10 Babel werd ingenomen door de Perzen.
- 11 De eerste koning van Babel was Darius.
- 12 Daniël werd in de berenkuil gegooid.
- 13 God redde Daniël uit de leeuwenkuil.

goed	fout
N	F
A	E
B	R
U	A
B	K
A	E
L	D
N	S
D	E
S	A
N	S
I	A
R	K

Oplossing: