



kids en de Bijbel



Lezen of voorlezen, bidden en zingen, kleuren, knutselen, puzzelen

De Heer Jezus - de beste Vriend die je kunt hebben!

Toen de Heer Jezus hier op aarde was, vertelde Hij alle mensen over de liefde van God en maakte Hij veel zieke mensen weer beter. Hij had toen een paar goede vrienden. Je weet vast wel dat Hij twaalf discipelen (dat zijn leerlingen) had, die altijd met Hem meegingen. Zij konden Hem goed helpen, want de Heer Jezus had het altijd druk.

Als het feest was, gingen de Heer Jezus en zijn discipelen altijd naar de grote stad Jeruzalem. Dan mochten ze blijven eten en slapen bij andere goede vrienden. Dat waren Lazarus en zijn zussen Martha en Maria. Ze woonden vlakbij Jeruzalem, in een dorpje waar het lekker rustig was.

Op een dag gebeurde er iets naars: Lazarus werd heel erg ziek. De Heer Jezus was toen ver weg aan het werk. De twee zussen stuurden daarom iemand, om Hem te vragen: "Kunt U alstublieft snel komen". Maar dat kon niet, en toen Jezus eindelijk bij Martha en Maria kwam, was Lazarus al gestorven. Dat was natuurlijk heel verdrietig, en ze moesten daarom veel huilen. Maar de Heer Jezus zei: "jullie broer zal weer levend worden." Dat wisten Martha en Maria wel: "Ja, Heer, als U Koning wordt zal hij weer levend worden". Maar hoe lang zou dat nog duren? En ze huilden weer. Ze misten hun lieve broer zo. De Heer Jezus miste zijn vriend ook, en vond het heel verdrietig dat zijn vriendinnen zo in de war waren. Daarom hilde Hij ook mee. Maar als zijn Vader in de hemel Hem hielp, kon Hij hen toch nu al helpen.

Toen Martha en Maria naar het graf gingen, liep Hij mee. En heel veel andere mensen gingen ook mee. De Heer Jezus begon hardop te bidden, want Hij wilde dat al die mensen hoorden wat Hij aan zijn Vader in de hemel vroeg. Toen riep Jezus heel hard: "Lazarus, kom naar buiten". En ja hoor - zijn vriend, die al drie dagen in het graf lag, kwam zomaar naar buiten gekropen! Wat was Lazarus blij om zijn grote Vriend Jezus en zijn lieve zusjes weer te zien!

De Heer Jezus heeft beloofd dat, als wij Hem gehoorzamen, Hij onze grootste Vriend is en wij bij Hem mogen zijn als Hij Koning wordt. En al zijn andere vrienden zullen er dan ook zijn. Als jij bij de Heer Jezus mag zijn, zul je ook zijn discipelen, Lazarus, Martha en Maria en nog een heleboel andere vrienden zien. Ik wil daar graag zijn. Jij toch ook? Laten we dan samen bidden dat de Heer Jezus gauw komt.

G.T.



Kleurplaat bij het Bijbelverhaal



De Heer Jezus maakt zijn vriend weer levend

Knutselen bij het Bijbelverhaal



Kleur alle plaatjes, alleen Jezus is al in kleur.

Vouw het gras naar voren, kijk goed naar het voorbeeld.

Knip de figuurtjes uit en plak ze netjes op.

Op het voorbeeld staan Martha en Maria er niet bij. Daar kun je vast zelf wel een mooi plekje voor vinden.





Handwritten text in a cursive script, likely a signature or a note, located on the right side of the page. The text is written vertically and is somewhat difficult to decipher due to its cursive nature and the way it overlaps the drawing's lines. It appears to be a name or a set of initials.

Gebedje



Winter

Lieve Vader,
Het is winter. Brr... het is koud.
Het water wordt ijs, soms sneeuwt het.
Sneeuw is mooi, ik maak graag een sneeuwpop.
Binnen is het lekker warm.
Lieve Vader, ik vind het jammer,
dat niet alle mensen zich kunnen warmen
als het buiten zo koud is.
Wilt u ook voor hen zorgen?
Dank u lieve Vader.



Trek een lijntje van 1 naar 56 en je ziet wat de Heer Jezus heeft gedaan.