



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: Davids huis en Gods huis

Koning David woonde in zijn mooie paleis in Jeruzalem, en iedere dag kwamen zijn vrienden, zoals Mefiboseth, bij hem eten. Er kwamen niet elke keer vijanden naar het land Israëel, zodat David niet steeds hoefde te vechten. De Here God had David rust gegeven en hij was gelukkig met zijn familie thuis.

Maar hij dacht steeds aan de Here God. Wat was het heerlijk om zelf in zo'n mooi paleis te wonen; maar het zou nog fijner zijn als er ook voor de Here God een mooi huis was. Jaren geleden, toen het volk Israëel door de woestijn trok, hadden ze in tenten gewoond en voor de Here God een grote tent gemaakt met gordijnen in mooie kleuren. Ook stonden er bijzondere, met goud bedekte, meubels in. David dacht dat het heel fijn zou zijn als er een mooie tempel voor de Here God gebouwd kon worden, nu zij in het beloofde land woonden en zo gezegend waren. Een tent was niet meer nodig.

David vond de hemel en de aarde, de planten en dieren die de Here God gemaakt heeft erg mooi. Ook vond hij het heel fijn dat de Here God hem zo geholpen had om koning te worden. In een tempel zou hij tot de Here God kunnen bidden, Hem kunnen loven en danken, en zijn mooie psalmen kunnen zingen die wij in de Bijbel kunnen lezen.

De Here vond het prachtig dat koning David dat wilde, maar toch mocht David zelf de tempel niet bouwen! 'Nee', zei Hij tot David door de profeet Natan, 'uw zoon zal voor Mij een tempel bouwen'. 'Uw zoon zal na u koning worden. Uit uw familie zullen voor altijd de koningen komen. Het huis van David zal het koningshuis van Israëel zijn'.

Toen David dit hoorde, ging hij naar de tent waar de ark stond, om te bidden tot de Here God: 'Hoe groot en machtig bent u, Heer, mijn God! Er is geen God dan u alleen. En Israëel is het enige volk op aarde met een God die hen heeft bevrijd om hen tot zijn volk te maken. En ik en mijn familie mogen voor U over uw volk regeren'.

David geloofde de Here God. En God beloofde hem iets heel moois te zullen geven, omdat hij de Here God liefhad. Zullen wij ook de Here God liefhebben en Hem danken en voor Hem zingen?



Kleurplaat bij het Bijbelverhaal



Koning David

Knutselen bij het Bijbelverhaal



Kleur de plaatjes op het tweede vel. Knip alles netjes uit.
Plak twee stroken stevig karton als een kruis op elkaar.
Rijg een touwtje door elk uiteinde en een langer touw precies door het midden.
Maak de plaatjes vast aan de touwtjes. De zon, maan en ster aan het touwtje in het midden. Plak de wolk boven aan het touwtje. Maak een lusje aan het touwtje. Je kunt je mobiel nu ophangen. Papa of mama wil je vast wel even helpen. Kijk ook naar de foto.





Liedje



wie heeft gemaakt?

Zeg wie heeft gemaakt de vogeltjes,
de vogeltjes, de vogeltjes.

Zeg wie heeft gemaakt de vogeltjes.
God in de hemel daar.

Dit liedje kunt u samen met de kinderen uitbreiden b.v:

Zeg wie heeft gemaakt de bloemetjes;

Zeg wie heeft gemaakt de sterretjes;

Zeg wie heeft gemaakt jou en mij.

Van www.kindergospel.nl

Cijferpuzzeltjes



David denkt vol bewondering aan wat God heeft gemaakt.

Wil je weten waar David aan dacht? Verbind dan de puntjes van elk plaatje. Begin steeds bij 1.