



kids en de Bijbel



voorlezen of zelf lezen, samen bidden, kleuren, puzzelen en knutselen

Verhalen die de Here Jezus als kind hoorde: David en Salomo

David regeerde heel veel jaren als koning over Israël in Jeruzalem. De Here God maakte hem sterk en slim om zijn vijanden in de buurlanden te overwinnen. Maar David had een ander groot plan. Hij wilde dat er een hele mooie tempel voor de Here God gebouwd zou worden. Een huis waar zijn volk samen zou kunnen komen, om de Here God te danken en liederen voor Hem te zingen. Maar God zei: 'U mag dat huis niet bouwen, maar uw zoon Salomo zal de Tempel voor mij mogen bouwen'. De Here God had Salomo lief, en Hij zou hem vrede geven, zodat hij de tijd en de rust zou hebben om zo iets groots als dat huis te kunnen bouwen.

Maar David mocht wel meehelpen! Als je een huis wilt bouwen moet je heel veel dingen hebben, zoals stenen, hout, spijkers, verf en natuurlijk mensen om het werk te doen. Hij zorgde ervoor dat de buurlanden veel van die dingen gaven. Hij kreeg grote blokken steen en mensen die zulke stenen uit de bergen konden hakken. Hij verzamelde veel ijzer om spijkers voor de deuren te maken. Hij kreeg heel veel mooi koper, en zelfs heel veel goud en zilver. Voor alle houten dingen verzamelde hij mooie cederbomen. Hij was van plan voor alles te zorgen dat Salomo nodig had om een heel mooi huis te kunnen bouwen, zodat mensen uit de hele wereld het zouden willen zien. En als zij dan kwamen kijken, konden ze ook horen over de Here God.

Salomo was nog een jongen toen zijn vader dit allemaal deed. Koning David vertelde hem heel duidelijk wat hij ermee moest doen. Hij zou nog meer dingen bij elkaar moeten zien te krijgen; en dan, als hij koning werd, moest hij ervoor zorgen dat het mooie huis voor de Here God ook echt gebouwd werd. David hoopte dat de Here God Salomo zou helpen om dit werk te doen. En ook wilde hij dat Salomo de Here God trouw zou blijven; Hem zou dienen en gehoorzamen, en ook verstandig over het volk regeren.

Veel later werd Salomo koning over het volk Israël; en toen vroeg hij zelf aan de Here God hem verstandig te maken, zodat hij een goede koning zou zijn. Hij bouwde die mooie tempel, en van overal kwamen mensen cadeaus brengen. Zij vonden alles wat koning Salomo maakte prachtig, en luisterden graag naar zijn woorden als hij over de Here God vertelde.



Kleurplaat bij het Bijbelverhaal



Het huis van God bouwen

Knutselen bij het Bijbelverhaal



De troon van Salomo



Kleur of verf de plaatjes.

Knip de plaatjes en de hele rechthoek uit. Vouw de trap zoals op het voorbeeld.

Plak de ramen net boven het randje met golvende lijntjes.

Plak de troon op de stippelijntjes voor de gordijnen.

Vouw de rechthoek precies onder het randje met golvende lijnen naar je toe. Plak de trap er op, de bovenkant precies onder de troon, de onderkant op de grond.

Geef de vazen en de pauwen een mooi plekje.



Liedje

In Jeruzalem staat een huis



Hanna Lam lied 415

In Jeruzalem staat een huis,
staat een huis, staat een huis.
In Jeruzalem staat een huis,
in Jeruzalem staat een huis.
Dat huis dat is een heiligdom,
en ieder kind weet wel waarom.
In Jeruzalem staat een huis,
daar heeft de Heer zijn thuis.

Hoeveel rare fouten zie je in de grote plaat?



Weet jij wat er op de plaatjes gebeurt? Zet ze dan in de goede volgorde en kleur ze daarna mooi in.

