

Bijbelrooster

voor tieners

*“Denk aan God die je gemaakt heeft.
Denk aan Hem zolang je nog jong bent”*
(Prediker 12:1a Bijbel in Gewone Taal)

Voordat je dit Bijbelrooster gaat gebruiken

De Bijbel lezen! Hoe pak je dat aan?

Een goed plan van je om de Bijbel te gaan lezen! Maar heb je er al over nagedacht hoe je dat gaat doen? Wat wil je gaan lezen? Waar begin je? In Genesis en dan de hele Bijbel doorlezen? Dat is een heel werk, want de Bijbel is een dik boek met herhalingen en veel informatie. Als je net begint de Bijbel te lezen vraagt dat wel wat doorzettingsvermogen. Of vind je dat het Oude Testament niet meer van belang is, en het voldoende is om het Nieuwe Testament te lezen? Je mist dan wel een groot deel van de boodschap van de Bijbel; want als je de Bijbel van begin tot eind gaat lezen, zul je merken dat het Nieuwe Testament gebaseerd is op het Oude. Dat heb je dus nodig om de boodschap van het Nieuwe Testament te begrijpen. Of denk je dat in het boek Openbaring alles staat wat wij moeten weten over wat in onze tijd gaat gebeuren, en het beter is dat te gaan lezen? Maar zou dat niet onlogisch zijn? Want dit boek is het afsluitende hoofdstuk van het hele verhaal van de Bijbel. Je begint een studieboek of een leesboek toch ook niet bij het laatste hoofdstuk?

Wat zou je dan wel kunnen doen? Dit leesrooster is zo opgezet dat je in twee jaar zo veel mogelijk leest van het verhaal dat God je wil vertellen. Niet de hele Bijbel en ook niet teveel per dag. Wel afwisselend in het Oude en het Nieuwe Testament.

De hele Bijbel is Gods verhaal over Zijn plan en werk

De Bijbel is Gods verhaal over Zijn plan en Zijn werk voor ons mensen. Dat begon niet met de Heer Jezus, of de apostel Johannes die van Hem openbaringen kreeg. Wat God begon te doen wordt in Genesis verteld. Daarin lezen we ook dat de eerste mensen de verkeerde weg op gingen. De apostel Paulus zegt dat al hun nakomelingen vanaf dat moment niet zijn toegekomen aan

het doel dat God had, toen Hij ons mensen maakte. Het Nieuwe Testament vertelt echter dat er één Mens is die dit doel wel heeft bereikt: Jezus van Nazaret. Hij is de Redder, de Verlosser uit de toestand waarin wij Gods doel niet konden bereiken; de Messias, de Gezalfde – de Priester-Koning – die eens zal regeren over de hele aarde.

Wat je gaat lezen

Daarom denken wij dat het goed is te beginnen met het evangelie, de goede boodschap die Jezus de mensen kwam vertellen. Dat laat de weg zien uit de hopeloze toestand waarin alle mensen zich bevonden. Het nieuwe begin in het vormen van mensen naar Gods beeld. Het meest uitgebreid vinden we dat in het boek Lucas. Hij vertelt dat het evangelie niet alleen voor het Joodse volk was, maar voor alle mensen, dus ook voor jou. Omdat Lucas lange tijd bij de apostel Paulus was, gaan we dan naar de brieven die Paulus schreef aan een aantal christelijke gemeenten. Daarin is te zien wat de eerste christenen geloofden, en waarom het zo belangrijk is goed te weten wat de Heer Jezus en de apostelen de mensen leerden. Zo belangrijk dat zij er zelfs voor gestorven zijn.

Daarna ga je naar het begin van de Bijbel, dat vertelt over Gods plan met de aarde en Zijn werk om die te laten bewonen door mensen die Zijn karakter hebben. Je zult zien dat er van het begin af twee soorten mensen zijn geweest: mensen die God zoeken en dienen, en mensen die God ongehoorzaam zijn en de vijanden zijn van wie God wel dienen. God koos daarom voor Zijn doel geschikte mensen, die Hij beloofde dat uit hen op een dag de Verlosser, de Messias geboren zou worden. Uit hen ontstond het volk Israël, dat God op wonderbaarlijke manier naar een land gebracht heeft dat Zijn Koninkrijk had moeten worden, en waar Zijn wil gedaan zou worden. Door ongeloof en ongehoorzaamheid is dat maar kort zo geweest. Maar straks zal de hele aarde

Gods Koninkrijk zijn, waarom wij nu bidden in 'Het Onze Vader', zoals God het bedoelde toe Hij de aarde en de mensen maakte.

Dan ga je terug naar het Nieuwe Testament, naar het evangelie van Matteüs. Hij laat zien dat de komst van de Heer Jezus, alles wat Hij zei en deed, en zelfs alles wat de mensen met Hem deden, de vervulling is van wat God eeuwenlang over Hem had gezegd. Dat was allemaal opgeschreven in de boeken van het Oude Testament, en Matteüs wijst daar heel vaak op. We gaan dan ook kijken naar wat daar allemaal over opgeschreven staat.

Het predikingswerk van de Heer Jezus stopte niet na zijn hemelvaart. Hij stuurde zijn leerlingen als apostelen de wereld in. Hoe dat ging lees je in het boek Handelingen van de apostelen. Daarna ga je weer enkele brieven van Paulus en Petrus lezen.

Hierna ga je weer naar het Oude Testament om te kijken naar de verdere geschiedenis van het volk Israël. Tussendoor lees je in het boek Psalmen, dat je een kijkje geeft in het geloof van mensen als koning David.

Je besluit met de apostel Johannes: zijn evangelie – dat je laat zien dat Gods woorden over de redding van mensen en het bereiken van het doel van Zijn schepping, werkelijkheid is geworden in Zijn Zoon Christus Jezus; zijn eerste brief, en tenslotte delen van Openbaring.

We wensen je Gods zegen bij het lezen van Zijn Woord. Bidden dat Hij je helpt om het te begrijpen en te gebruiken in je leven is daarbij nodig!