

11. Lijden om Christus' wil

Van het begin af hebben trouwe volgelingen van Christus geleden omwille van hun geloof. Jezus had zijn leerlingen vooraf gezegd dat dit zou gebeuren. Vooral de apostel Johannes vertelt wat Hij daar, in de gesprekken in de bovenzaal, kort voor zijn lijden en kruisdood, over zei:

"Als de wereld u dan haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft ... omdat ... Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen ... al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft." (Joh 15:18-21; zie ook Mat 10:22, 24:9, Luc 21:12)

"In de wereld zult u verdrukking hebben [lijdt u verdrukking NBG'51], maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Joh 16:33)

De apostelen hebben dit doorgegeven aan de pasbekeerden. Lukas vertelt in Handelingen dat Paulus en Barnabas "de zielen van de discipelen versterkten, hen aanspoorden in het geloof te blijven en (zeiden) dat wij door vele verdrukkingen in het Koninkrijk van God [wat overeenkomt met 'de heerlijkheid'] moeten ingaan" (Hand 14:22).

In zijn tweede brief aan Timotheüs schrijft Paulus: "En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden" (3:12).

En Petrus zegt in zijn eerste brief: "Geliefden, laat de hitte (van de verdrukking) onder u, (die) tot uw beproeving (dient), u niet bevreemden, alsof u (iets) vreemds overkwam ... Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt" (1 Pet 4:12,14).

Een volgeling van Christus moet het lijden niet zoeken, alsof daar zijn heil ligt (zie deel 14), maar wel bereid zijn te lijden als dit het gevolg is van het geloof en de prediking daarvan, en er niet aan proberen te ontkomen door 'water in de wijn te doen'. Paulus schrijft Timotheüs:

"God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd "met mij" verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God." "Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus." (2 Tim 1:7,8; 2:3; ook 4:5)