



Samen bidden mei

Ochtendgebedje

Lieve Vader, nu ik deze dag begin,
wil ik U vragen mij vandaag te helpen,
bij de dingen die ik doe, thuis en op school.
Wilt U papa en mama helpen bij hun werk.
En helpt U ook al mijn vriendjes en familie?
Dank U Vader! Amen.

Niet meer bang

Lieve Vader,
De juf zei: Alle dieren om ons heen
maakte de Here God één voor één;
maar ik ben bang voor heel veel dieren.
Brrr, ik griezel van al die kevers en mieren,
spinnen en muizen, vlooien en luizen.
Maar vogels vinden dikke muggen juist fijn.
Wilt U mij daarom helpen niet meer zo bang te zijn?
Dank U Vader! Amen

Avondgebedje

Lieve Vader, dank U voor het eten,
dat U ons vandaag hebt gegeven.
Dank U ook voor mijn vriendjes en vriendinnetjes,
met wie ik elke dag spelen mag.
Nu ga ik slapen, want ik ben moe.
Wilt U deze nacht voor ons allemaal zorgen?
Dank U Vader! Amen.