



## Samen bidden november

### Regen

Lieve Vader,

Stamp! Plons! In de plas. Kletter, klater, gaat het water.

Wat is het fijn om buiten te zijn. Ik houd van alle soorten weer.

Voor zon en regen, dank ik u Heer.

### Mist

Lieve Vader,

O, wat was het vanochtend raar:

Ik was bang, want buiten was er niets meer.

Ik zag alleen maar een grijze wolk door het raam.

Brr, het voelde koud en nat.

Papa zei: dat is mist, straks zie je alles wel weer.

Pas goed op als je naar buiten gaat.

Oei, spannend of mijn school er nog wel staat.

Maar jammer: mijn school was er gewoon.

Toen ik naar huis ging, was de lucht weer helemaal schoon.

Dank u daarvoor lieve Vader.

### Verkouden

Lieve Vader,

Het is steeds maar koud en nat weer, en nu doet mijn keel heel erg zeer

Ik moet steeds hoesten, en heb hoofdpijn. Bah, dat is echt niet fijn.

Mama moet werken, maar wie zorgt er dan voor mij?

Oma is gekomen, en nu ben ik weer blij: zij leest zo mooi voor!

Dank u Vader, ik ben niet meer verdrietig hoor.