



Samen bidden oktober

Bij het eten

Lieve Vader, dank u dat U zo goed voor ons zorgt.
Elke dag hebben wij eten en drinken.
Soms mopper ik wel eens dat ik iets niet lust.
Als ik niet wil eten, ga ik zonder eten naar bed.
Dan denk ik aan kinderen die geen eten hebben.
Wilt U voor die arme kinderen zorgen?
En mij helpen niet zo boos te doen?
Dank U Vader
Amen

Buiten zijn

Lieve Vader,
Papa werkt nu gezellig veel thuis.
Vanmiddag wilde hij graag even uit huis.
Kom zei hij, de herfst is zo fijn.
Het is heel gezond om even buiten te zijn.
De zon scheen, en ik werd zo blij...
Vlak bij ons stond zomaar een mooie rij
van rode paddenstoelen met witte stippen.
Laten staan zei papa streng, je mag ze er niet uitwippen.
Maak er met je telefoon maar een foto van.
Dank u Vader dat U zoiets moois zomaar groeien laat. Amen

Herfstvakantie

Lieve Vader.
Het is nu vakantie.
Dank U dat ik zoveel mag leren op school.
Soms mopper ik wel eens, dan heb ik helemaal geen zin.
Wilt U mij dan helpen dankbaar te zijn dat ik mag leren lezen en schrijven?
Er zijn heel veel kinderen die nooit naar school kunnen gaan.
Wilt U voor al die kinderen zorgen?
Dank U Vader. Amen.