



Samen zingen

Paulus

Saul van Tarsus

Saul van Tarsus gaat op reis,
klein van stuk en eigenwijs.
Hij tracht mensen op te sporen
die bij de beweging horen.
Wie een vriend van Jezus is,
komt in de gevangenis.

Saul van Tarsus jaagt maar door
als een vos volgt hij elk spoor.
Wie kan vluchten voor zijn handen
zoekt zijn heil in vreemde landen.
Saul van Tarsus wordt niet moe
hij gaat naar Damascus toe.

Saul van Tarsus is op pad,
hij is niet ver van de stad,
als een vuur, een licht van boven,
al Sauls plannen komen doven.
En een stem klinkt van dichtbij:
Waarom Saul, vervolg je mij?

Saul van Tarsus is verblind
en men leidt hem als een kind.
De vervolger is verslagen
hulpeloos is hij drie dagen.
totdat Ananias komt;
hij maakt Saulus weer gezond.

Saul die dreiging sloeg en moord,
wordt gedoopt, van nu aan hoort
Saul bij Jezus' volgelingen,
omgekeerd zijn alle dingen!
Saul, al heeft hij zich vergist,
weet voorgoed wie Jezus is!

Paulus op reis

Paulus is op reis gegaan
met verhalen en een naam;
nieuwe woorden nam hij mee,
naar de steden overzee:
naar Athene, Rome, Tessalonika,
Korinte, Efeze, Tyatira.

Overal vertelde hij:
Jezus maakt de mensen vrij;
vrouwen, mannen, arm of rijk,
wij zijn allemaal gelijk:
in: Athene, Rome, Tessalonika,
Korinte, Efeze, Tyatira.

Tekst en muziek Hanna Lam lied 511

Tekst en muziek Hanna Lam lied 429