

Boek voor beginnende Bijbellezers

Wegwijs

in de Bijbelboodschap

Nieuwe Testament

Arthur Hale en Jan Koert Davids

Over dit boek

Op een dag zag Filippus - één van Jezus' dienaren - een reiswagen, waarin een man uit Ethiopië zat. Hij had een boekrol in zijn handen, en las de woorden daarin hardop. Filippus herkende die woorden meteen toen hij ze hoorde: ze waren van de profeet Jesaja. Maar het waren niet de makkelijkste woorden die de man las. Daarom vroeg Filippus hem: "Begrijpt u ook wat u leest?". De man keek hem aan, en zei: "Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?". Daarop nodigde hij Filippus uit om in te stappen, en hem de uitleg te geven die hij nodig had.

We zouden deze man kunnen zien als beginnend Bijbellezer. Hij was in Jeruzalem geweest, en onder de indruk geraakt van het geloof in één God. Omdat hij meer wilde weten van het Joodse volk, had hij één of meer boekrollen gekocht. Jij bent ook een beginnend Bijbellezer. Misschien zijn je thuis of op school Bijbelverhalen verteld, en wil je nu zelf de Bijbel gaan lezen. Misschien heb je die verhalen nooit gehoord, maar ben je op zoek naar de God van de Bijbel; of gewoon naar de zin van het leven. Je hebt vast wel eens geprobeerd de Bijbel te lezen. Dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat dit nog niet zo makkelijk is. De taal is soms moeilijk, en er staat zoveel in dat je je afvraagt of je dat allemaal moet weten. En zoals het voorbeeld van de man uit Ethiopië laat zien, is het geen schande toe te geven dat je het niet begrijpt. 'Alle begin is moeilijk', zeggen we wel eens.

Dit boek gaat over het Nieuwe Testament. Het is geschreven voor tieners die te groot zijn voor de Kinderbijbel. Maar ook voor volwassenen die onbekend zijn met de Bijbel, en eenvoudig willen beginnen. Kortom: voor iedereen die de Bijbel zelf nog net een stapje te ver vindt. Wie de verhalen kent zal ze herkennen. Maar er wordt meer verteld dan de verhalen alleen. Ze zijn geplaatst in het raamwerk van Gods werk met en onder mensen. Zo worden ze van mooie verhalen en Bijbelse geschiedenis tot één doorlopend verhaal; ja, tot levende werkelijkheid. En dat is nodig wil je de boodschap daarin begrijpen en je eigen maken.

Wij - de schrijvers van het boek - geloven wat Paulus zei, namelijk dat "de heilige Schriften je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus". Want de goede boodschap in de Bij-

bel is "Gods reddende kracht" voor wie geloven. God wil dat je gaat begrijpen waarvan je gered moet worden, en hoe Hij je redt. Daarom heeft Hij Zijn dienaren de geschriften van de Bijbel laten schrijven. Het is Zijn woord waarmee Hij tot je spreekt.

Al lezend in dit boek word je wegwijs in dat woord van God. Je begint met het leven van de Man die 'God redt' of 'God bevrijdt' wordt genoemd: Jezus van Nazaret. Wat Hij zei en deed wordt zo eenvoudig mogelijk verteld vanuit de vier evangelieboeken. Meestal zijn de hoofdstukken kort; maar er zijn ook wat langere, waarin je een uitleg vindt over een belangrijk onderwerp waarover Jezus vertelde - bijvoorbeeld bidden. Het boek Handelingen vertelt wat Jezus nog meer deed, nadat Hij naar God in de hemel was gegaan; nu door zijn volgelingen, de apostelen en andere dienaren. Daarna wordt het wat moeilijker: dan lees je over de brieven en tot slot over het boek Openbaring. Maar omdat je al lezend gewend bent geraakt aan de boodschap, zal dit niet al teveel problemen opleveren. En als je het toch nog te moeilijk vindt, lees je die hoofdstukken later nog eens. Het is tenslotte geen schande als je het niet meteen begrijpt. Ook de meer ervaren lezer ontdekt steeds meer, als hij of zij de Bijbel leest en herleest. Je raakt er nooit in uitgelezen!

Om de leesbaarheid van het boek te vergemakkelijken, hebben we de Nieuwe Bijbel Vertaling gebruikt. Er is niet aangegeven waar je de vermelde Bijbelverzen vindt, behalve bij de behandeling van de brieven. Tussendoor vind je soms één of meer bladzijden met wat geschiedenis, geschreven door Nel Davids. De illustraties zijn niet gekozen om hun geschiedkundige juistheid, maar om hun zeggingskracht in het verhaal. We weten immers helemaal niet hoe Jezus en de apostelen eruit zagen. Er werden toen geen foto's of schilderijen van hen gemaakt.

Veel leesplezier, en Gods zegen bij je zoektocht naar Hem!

Jan Koert Davids
Eindredacteur

De hoofdstukken

- 1 Een eeuwenlang verwachte geboorte
- 2 Jezus groeit op
- 3 Johannes de Doper
- 4 Jezus laat Zich dopen
- 5 De verzoeken
- 6 Jezus' werk in Galilea
- 7 Genezingen in Kapernaüm
- 8 Lessen op een berg in Galilea
- 9 Bidden tot de Vader
- 10 De storm op het meer
- 11 Een verlamde en een tollenaar
- 12 De roeping van twaalf leerlingen
- 13 Gelijkenissen over Gods Koninkrijk
- 14 Lessen bij een maaltijd
- 15 Een genezing op sabbat
- 16 De barmhartige Samaritaan
- 17 Een wonderbare spijziging
- 18 Ik ben ...
- 19 De belijdenis van Petrus; de aankondiging van Jezus' sterven
- 20 De verheerlijking op de berg
- 21 Wees waakzaam, want Jezus komt terug
- 22 Als een kind zijn
- 23 Een rijke jongeman
- 24 Lichamelijke en geestelijke blindheid
- 25 Van Galilea naar Jeruzalem
- 26 Het grootste wonder van Jezus
- 27 Een blinde en een tollenaar
- 28 De Koning en zijn dienaren

- 29 Jezus' intocht in Jeruzalem
- 30 Vragen in de tempel
- 31 Wat is het teken van uw komst?
- 32 Meer verhalen over het Koninkrijk
- 33 De avond vóór Jezus' kruisdood
- 34 Jezus' verhoor, kruisiging en begrafenis
- 35 God brengt Jezus weer tot leven
- 36 Jezus verschijnt levend aan zijn volgelingen
- 37 Jezus' afscheid en hemelvaart
- 38 De geboorte van de gemeente
- 39 De roeping van Paulus
- 40 De niet-Joden horen er ook bij
- 41 Petrus gered van de dood
- 42 De eerste zendingsreis
- 43 De tweede zendingsreis
- 44 De derde zendingsreis
- 45 Naar Jeruzalem
- 46 Verhoren en processen
- 47 Een spannende reis naar Rome
- 48 Paulus en Rome
- 49 Paulus' gevangenschappen in Rome
- 50 Het belang van Paulus' brieven
- 51 Gods reddende kracht voor wie geloven
- 52 Geroepen om één te zijn
- 53 Nog meer brieven van Paulus
- 54 Brieven van Petrus en Johannes
- 55 Een roerige tijd
- 56 De overwinnaars en de nieuwe aarde

Wat we je vragen te doen

Aan het begin van ieder hoofdstuk over de Evangelieën en Handelingen vind je één of meer Bijbelgedeelten aangegeven. We raden je aan ze in je eigen Bijbel te lezen, voordat je het hoofdstuk gaat lezen, zodat je ook gewend raakt aan de Bijbel zelf. Want het boek is alleen maar een hulp, een wegwijzer om de Bijbel te leren kennen. Het belangrijkste is dat je de Bijbel zelf kent, en niet wat andere mensen daarover zeggen.

Als je het Bijbelgedeelte en het hoofdstuk hebt gelezen, wil je ons misschien wel een vraag stellen, over iets dat je niet begreep of waarover je meer wilt weten.

Het makkelijkste is als je ons de vragen in een E-mail stuurt. Het adres is leescursus@metopenbijbel.nl. Je mag ze ook in een brief sturen naar Met Open Bijbel, Postbus 520, 3800 AM Amersfoort.

Dan bekijken we je vragen, en sturen we je een reactie.

Impressum

Wegwijs in de Bijbelboodschap Nieuwe Testament

Arthur Hale en Jan Koert Davids

Dit boek is geen commerciële uitgave,
maar wordt op aanvraag gratis toegestuurd aan belangstellenden.
Vrijwillige bijdragen in de verzendkosten stellen wij op prijs.
Ons bankrekeningnummer is NL68INGB0000642973
Wij zijn ANBI geregistreerd, dus je giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

Een uitgave van:

Met Open Bijbel

Postbus 520, 3800 AM Amersfoort

www.metopenbijbel.nl

Met Open Bijbel is een initiatief van Broeders in Christus Nederland.

Meer over wie wij zijn en wat wij geloven vind je op

www.broedersinchristus.nl

Met Open Bijbel
Postbus 520, 3800 AM Amersfoort
www.metopenbijbel.nl
leescursus@metopenbijbel.nl