



2. De koning en zijn droom

De koning die zich afvroeg waar het met de wereld heen zou gaan, heette Nebukadnezar. Hij regeerde over het Babylonische Rijk: het machtigste en rijkste koninkrijk dat de wereld ooit gezien had. Het tweede hoofdstuk van het boek Daniël vertelt dat Nebukadnezar, die een belangrijk aandeel in de opbouw van dit machtige Rijk had, nadacht over de toekomst. Zou zijn prachtige koninkrijk altijd blijven bestaan? Het antwoord was een beslist 'Nee'. God gunde Nebukadnezar een blik in de toekomst, en liet hem de loop van de menselijke geschiedenis zien: het verdwijnen van zijn eigen schitterende Rijk; de opkomst van andere grote Rijken en hun verdwijning; want ze zouden verdeeld en daardoor verzwakt raken. Maar hij zag nog meer, het meest verbazingwekkende van alles...

Maar laten we teruggaan naar het begin, en zien wat God hierover aan Nebukadnezar openbaarde. Hij lag toen op zijn bed te peinzen. Geleidelijk raakte hij in een sluimertoestand en sliep tenslotte in. In zijn slaap gaf God Nebukadnezar een droom. Daarna zond God een profeet om hem die droom uit te leggen.

Stond u op het punt te zeggen dat u weinig achting hebt voor mensen die de toekomst voorspellen uit dromen? Ik kan me hier wel iets bij voorstellen, maar dat is nu niet van belang. Hoewel het waar is dat de meeste dromen niets meer zijn dan de weerspiegeling van onze verwarde gedachtestromen, is het eveneens waar dat God iemand een werkelijk betekenisvolle droom zou *kunnen* laten dromen; en dat is nu precies wat bij die gelegenheid gebeurde. Hoe het ook zij, laten wij doorgaan met het verhaal. U zult beter in staat zijn te oordelen wanneer u het hele verhaal gehoord hebt.

Nebukadnezar kreeg een opmerkelijke droom, waarin hij een schrikwekkend groot beeld in een menselijke gedaante zag. Het bestond grotendeels uit metaal. Het hoofd was van goud, de borst en armen van zilver, de buik en lendenen

van koper, de benen van ijzer. De voeten en tenen bestonden echter uit twee materialen, die geen onderlinge samenhang kunnen hebben: ijzer en leem. Terwijl de koning naar deze kolos staarde, raakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam, een steen los van een berg. Die steen raakte het beeld aan de voeten, om het vervolgens geheel te verbrijzelen en tot gruis te maken. Dit gruis werd als kaf overal verstrooid door de wind. En de steen? Die werd een grote berg die de gehele aarde vulde.

De koning raakte door deze droom, begrijpelijk, verontrust. Hij beval zijn geleerden, wijzen, bezweerders, tovenaars en toekomstvoorspellers bij hem te komen, om hem de droom uit te leggen. Die konden dat niet – wat niet verwonderlijk was, omdat de koning hen niet wilde zeggen wát hij gedroomd had. Als zij konden vertellen wat hij had gedroomd, redeneerde hij, kon hij erop vertrouwen dat hun uitleg ervan ook juist was. Misschien wist hij niet meer wat hij nu eigenlijk gedroomd had. We worden allemaal vaak wakker uit een droom, maar even later weten we niet meer wat we hebben gedroomd. Hooguit herinneren we ons wat vage flarden. Wel blijft soms dat fijne of vervelende gevoel, en proberen we ons in herinnering te roepen wat onze droom nu precies was. Zijn droom had de koning zo verontrust, dat hij voelde dat hij een betekenis moest hebben, die hij koste wat kost moest weten. De droom kwam immers nadat hij peinsde over zijn koninkrijk en wat er na hem zou gebeuren. Als een echte dictator verklaarde hij dat de geleerden, wijzen, bezweerders, tovenaars en toekomstvoorspellers, als zij hem niet de droom konden beschrijven en de verklaring ervan geven, met hun leven zouden boeten voor hun onbekwaamheid. Toen zij hem wanhopig aangaven dat zij het echt niet konden, sprak hij zijn doodvonnis over hen uit...

Vraag 1: Welke 'toekomstvoorspellers' zijn nog altijd erg populair?

De uitleg

Het was een jonge Judese geleerde aan het hof van de koning, Daniël, die de situatie – en het leven van alle door Nebukadnezar ter dood veroordeelden – redde. Hij wist niet dat de koning zijn doodvonnis had uitgesproken. Toen hij het hoorde, besepte hij dat ook hij en zijn Judese mededienaars van de koning gevaar liepen. In antwoord op hun gebeden, openbaarde God Daniel zowel de droom als de uitleg ervan. Daniel liet zich door een kamerdinaar naar de koning brengen, en zei hem dat hij de koning kon vertellen wat diens droom was en hoe die uitgelegd moest worden. Bij de koning gekomen vertelde Daniël hem hoe hij aan zijn wijsheid kwam. De geleerden, wijzen, bezweerders, tovenaars en toekomstvoorspellers hadden al tot de koning gezegd dat geen mens kan vertellen wat een ander heeft gedroomd, en dat zijn opdracht daarom een onmogelijke was: "Er is niemand anders die het in tegenwoordigheid van de koning te kennen

kan geven dan de goden, die hun verblijf niet bij de schepselen hebben” (Daniël 2:12). Daniël zei tot de koning dat geen mens, hoe geleerd en wijs ook, hem van dienst zou kunnen zijn; “maar er is een God in de hemel Die verborgenheden openbaart. Hij heeft koning Nebukadnezar laten weten wat er in later tijd gebeuren zal” (vs. 28). Toen begon hij de koning de bijzonderheden van diens opmerkelijke droom weer voor de geest te roepen, en hem de uitleg te geven:

Lees nu zelf in uw Bijbel Daniël hoofdstuk 2 de verzen 31-45

Deze uitleg is niet moeilijk te begrijpen. Er zouden vier grote wereldrijken zijn, te beginnen met dat van Babylonië. Op het laatst zou er verdeeldheid komen onder de opvolgers van het vierde. Hierop duidt de samenstelling van de voeten, die deels uit ijzer – het materiaal van het vierde rijk – en leem bestonden. En in hun tijd zou God in de menselijke zaken ingrijpen, een radicaal einde makende aan alle menselijke Rijken, en een eeuwig, hemels Koninkrijk op aarde vestigen.

Vraag 2: Welke wereldrijken zouden er in volgorde na Babylonië komen?

De vervulling

De koning was onder de indruk. Omdat Daniël hem zijn droom weer te binnen had kunnen brengen, kon hij er ook zeker van zijn dat de uitlegging juist was. Wij hebben reden genoeg om nog meer onder de indruk te zijn, want wij zijn in staat deze uitleg van de beeld-prophetie te vergelijken met de historische gebeurtenissen. En als we dat doen, zien we hoe opvallend de overeenkomsten zijn. Hoe werd de droom dan tot nu toe vervuld?

Het Babylonische Rijk bleef niet eeuwig bestaan. Het werd opgevolgd door het Perzische, daarop volgde het Griekse en vervolgens het Romeinse. Er was dus een opeenvolging van vier wereldrijken, in overeenstemming met de vier lichaamsdelen en metalen van het beeld. De metalen die deze symboliseerden, waren bijzonder passend. De glorie van Babel werd gesymboliseerd door het gouden hoofd. Goud was een buitengewoon belangrijk metaal in het eerste van de grote wereldrijken. De pracht van het Rijk van de Meden en Perzen, voorgesteld door het zilveren torso van het beeld, was – zij het minder dan die van Babel – nog altijd indrukwekkend. In die tijd was zilver het wettig betaalmiddel. Het koperen Griekse Rijk was op een andere manier indrukwekkend: de grootheid van het Rijk van Alexander de Grote was die van overwinning en overheersing. Koper is in de Bijbel een symbool van hardheid. De Grieken stonden bekend om hun bronzen wapenrusting. De sterke en verwoestende militaire macht van het Romeinse Rijk, dat de toenmalige wereld in zijn greep hield, werd passend gesymboliseerd in de benen van ijzer. De soldaten liepen letterlijk in hun ijzeren uitrusting door heel Europa, Noord Afrika en een deel van Azië.

Vraag 3: Zijn er in het boek Daniël meer aanduidingen voor de juistheid van deze benoeming van de wereldrijken?

Bedenk nu het feit dat er sinds de val van het Romeinse Rijk geen vijfde wereldrijk is geweest van een vergelijkbare macht en grootheid. Er zijn uiteraard grote en machtige Rijken geweest, zoals het Habsburgse, Engelse, Franse en Russische; maar zij waren altijd rivalen van elkaar en hebben door hun onderlinge oorlogen nooit een opperheerschappij ingenomen zoals die vier Rijken die bijna duizend jaar de oude wereld hebben overheerst.

De verwaarloosde formule

Vier grote rijken, maar geen vijfde! Hoewel er vele pogingen zijn gedaan het wereldbestuur onder één hoofd te brengen, zijn zij alle op niets uitgelopen. Er zijn gewelddadige pogingen geweest van grote leiders en dictators, zoals Napoleon en Hitler; en er zijn de gezamenlijke pogingen van goedbedoelde organisaties zoals de Volkenbond en de Verenigde Naties. Ze zijn alle mislukt. Alle zijn zij gestuit op de eenvoudige formule waarmee zij rekening hadden moeten houden

Vraag 4: Wat is die formule?:

Door wat er in de wereld is gebeurd – en trouwens ook door wat er niet is gebeurd – is de waarheid van de profetie van het tweede hoofdstuk van Daniël bevestigd. Het is waar dat het profetische programma nog niet ten einde is gekomen, maar tot dusver is uitgekomen wat we daar lezen. Wat er is overgebleven, is dat de steen het beeld aan de voeten zal treffen en vernietigen; en dat diezelfde steen zal worden tot een berg die de gehele aarde zal vervullen – bergen zijn in de Bijbel vaak het symbool voor natiën en koninkrijken. Met andere woorden: God zal ingrijpen door de menselijke heerschappij over de aarde tot een einde te brengen en Zijn Koninkrijk hiervoor in de plaats te stellen.

Vraag 5: Wie zal de Koning van dat Koninkrijk zijn?

We hebben alle reden te geloven dat dit op de door God bepaalde tijd zal gebeuren. Even zeker als de vier grote Rijken opgekomen en weer verdwenen zijn, en even zeker als de ineenstorting van het vierde Rijk gevolgd is door een verdeelde toestand op aarde, zo zeker zal de God van de hemel de menselijke Rijken wegvagen en een Koninkrijk tot stand brengen waaraan in eeuwigheid geen einde zal komen: het Koninkrijk van God.

Antwoorden op de vragen

Vraag 1 Astrologen, horoscooptrekkers; Vraag 2 Het Perzisch-Medische, het Griekse en het Romeinse; Vraag 3 Ja, in hoofdstuk 5 vers 28, hoofdstuk 7 en hoofdstuk 8; Vraag 4 IJzer vernengt zich niet met IJzer; Vraag 5 Christus Jezus; Vraag 6 Op aarde.