



3. Uw Koninkrijk kome

*Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd
uw Koninkrijk kome ...*

(Matteüs 6:9,10)

In de profetie van Daniël hebben wij gezien dat de God van de hemel een Koninkrijk op aarde zal vestigen, waaraan tot in eeuwigheid geen einde zal komen. De vraag waar we nu het antwoord op gaan zoeken, is of er een verband bestaat tussen dit door Daniël voorzegde Koninkrijk en het Koninkrijk waar de Here Jezus zijn volgelingen om leerde bidden.

Laten we onze gedachten enkele ogenblikken concentreren op dit gedeelte van het Onze Vader. Maar eerst een vraag:

Vraag 1: Wat betekent eigenlijk: ergens om bidden?

Veel mensen lijken niet te beseffen wat de woorden: "Uw koninkrijk kome" inhouden. Elke dag opnieuw zeggen miljoenen mensen dit gebed op – opzeggen is het juiste woord; alsof zij een mantra voordragen of toverformule uitspreken die automatisch heil brengt. Het zou duidelijk moeten zijn dat wie de woorden: "Uw koninkrijk kome" zegt, God vraagt, verzoekt iets te doen. We vragen Hem daarmee of Hij Zijn Koninkrijk op aarde wil vestigen. Dat is ook waarom we Hem vervolgens vragen ervoor te zorgen dat Zijn wil op aarde gedaan zal worden. Er is zeker een verband tussen deze twee verzoeken. De vestiging van Zijn Koninkrijk, maakt het zeker dat Gods wil op aarde gedaan zal worden.

Het zou een vergissing zijn te denken dat dit gebed op de hemel betrekking heeft. We kunnen er zeker van zijn dat Gods wil in de hemel al wordt gedaan. Waar Christus ons om leert bidden, is dat die hemelse toestand ook hier op aarde zal komen.

Vraag 2: Hoe luiden de volledige woorden die Hij zijn volgelingen leerde?

Een verband met Daniël?

We hebben al in het boek Daniël gezien, dat God van plan is een Koninkrijk op aarde tot stand te brengen. Aan de hand van Jezus' woorden zijn we ook gekomen tot de vanzelfsprekende waarheid, dat de bede "Uw koninkrijk kome" het gebed is dat God een Koninkrijk op aarde zal vestigen. Er is daarom niet te ontkomen aan de conclusie, dat de profeet Daniël en de Here Jezus Christus over hetzelfde Koninkrijk spraken!

Er zijn nog andere Bijbelgedeelten die over dit Koninkrijk spreken. Vooral de woorden in Openbaring hoofdstuk 11:15 zijn indrukwekkend:

Leest u ze maar eens in vers 15 van Openbaring 11.

Is het geen gedachte die tot nadenken stemt, dat wanneer we zeggen: "Uw koninkrijk kome", wij God daarmee vragen in te grijpen in onze samenleving, door een einde te maken aan de topzware kolos van menselijke regeringen en Zijn goddelijke regering daarvoor in de plaats te stellen?

Stel uzelf in dit verband eens enkele vragen, en geef daar voor uzelf het antwoord op:

Ben ik er helemaal zeker van dat dit is wat ik wil dat er gebeurt?

Ben ik klaar voor de grootste omwenteling van alle tijden in het menselijk bestaan?

Voor wie te hecht verankerd is in de dingen van deze wereld, zal het op zijn zachtst gezegd moeilijk zijn om zijn of haar leven plotseling opnieuw te oriënteren. Maar dat is wel wat er nodig is, voor wie gaat inzien waarvoor hij of zij eigenlijk bidt. Maar voor wie dat niet doet, en de woorden "Uw koninkrijk kome" gedachteloos uitspreken, zonder voor ogen te hebben dat dit echt gebeurt, is de conclusie onvermijdelijk dat zij een schok als door een aardbeving zullen krijgen wanneer dat Koninkrijk inderdaad komt.

Het verkeerde idee

Teveel mensen hebben een verkeerd idee over het Koninkrijk van God. Zij stellen zich voor dat het door de geleidelijke, heilzame invloed van de christelijke leer tot stand zal komen. Wel is het waar – het is zelfs een belangrijke waarheid – dat er mensen zijn wier leven totaal veranderd is door de geleidelijke, heilzame invloed van het onderwijs van de Here. Deze mensen erkennen Christus nu als hun Koning, en onderwerpen zich aan Hem. Maar zij zijn helaas een uitzondering. De Here verwachtte ook helemaal niet dat de meerderheid van de mensheid door deze methode over te halen zou zijn. Hij wist dat de levenswijze die Hij predikte verre van populair zou zijn. Dat is de reden waarom Hij aan het eind van de Bergrede deze weg beschreef als een smalle weg, in tegenstelling tot de bre-

de weg die naar de eeuwige dood leidt:

Lees nu zelf zijn woorden in Matteüs 7 de verzen 13 en 14.

De geschiedenis heeft maar al te duidelijk geleerd dat de meerderheid van de mensen zich nooit vrijwillig aan de christelijke orde, zoals de Here Jezus die onderwees, zal onderwerpen. Vandaag, na bijna tweeduizend jaar christendom, zijn wij verder van de maatstaven die Hij in zijn Bergrede vastlegde dan ooit tevoren. Zelfs landen als Nederland, met een lange christelijke traditie, keren de Here Jezus Christus de rug toe. De komst van Gods Koninkrijk zal daarom een plotselinge, wereldschokkende gebeurtenis zijn.

De wederkomst van Christus

De wederkomst van de Here Jezus Christus staat in nauw verband met het komende Koninkrijk van God.

Vraag 3: Weet of vermoedt u wat dit verband is?

Mijn bedoeling op dit moment echter is het feit van zijn wederkomst vast te stellen. De gevolgen ervan zullen we dan later bespreken.

Als hen gevraagd wordt of zij geloven dat de Here Jezus terugkomt, antwoorden veel mensen vaak iets als: 'Nou, ik geloof het wel. Dat denken anderen toch ook?' En soms voegt iemand er misschien nog aan toe: 'Het ook heel goed zou zijn als Hij inderdaad komt'.

Eerlijk gezegd, is dit niet voldoende. Er zit geen overtuiging, geen zekerheid, in dit soort antwoord. En dat moet er toch zijn, omdat het bewijs overweldigend is. Een ijverig persoon ging eens tellen. Hij beweerde dat hij niet minder dan driehonderd uitspraken over of zinspelingen op de wederkomst van Christus in het Nieuwe Testament gevonden had. Het is niet mijn bedoeling al deze driehonderd meldingen te gaan opsporen en met u na te lopen. Eén of twee duidelijke passages moeten toch voldoende zijn voor een redelijk denkend mens, ofschoon we zonder twijfel nog andere bevestigingen zullen tegenkomen als we onze studie voortzetten.

De boodschap van de engelen

Leest u nu eerst eens Handelingen 1 de verzen 9 tot en met 11

"Deze Jezus ... zal op dezelfde wijze terugkomen, als u Hem naar de hemel hebt zien gaan". Dit was de allereerste boodschap die de discipelen ontvingen na de hemelvaart van hun Here. Zó belangrijk is de wederkomst van Christus.

Zij die geneigd zijn tot spitsvondig redeneren, zullen het altijd zoeken in haarklo-

verijen. Sommigen hebben zelfs beweerd dat deze passage niet de wederkomst van Christus leert! De vraag is: wat dan wel...?

Een apostel getuigt

De apostel Paulus schreef twee brieven aan de Thessalonicenzen. Er zijn vijf hoofdstukken in de eerste brief en drie in de tweede. In ieder hoofdstuk van elke brief is er ten minste één melding van de wederkomst.

Ik vraag u nu twee voorbeelden, uit iedere brief één, te lezen:

1 Thessalonicenzen 1 de verzen 9 en 10

2 Thessalonicenzen 1 de verzen 6 en 7

De laatste boodschap van de Here

De allerlaatste alinea van de Bijbel bevat de verzekering van de Here Jezus Zelf, dat Hij terug zal komen: "Hij, die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, ik kom spoedig" (Openbaring 22:20). Deze boodschap was bedoeld voor al Gods dienaren. Hij werd in de eerste plaats gegeven aan de apostel Johannes, die als oude man naar het eiland Patmos verbannen was omwille van zijn geloof in Christus. Johannes zat op de juiste golfengte met God en Zijn Zoon, zoals zijn spontane antwoord laat zien:

Vraag 4: Wat was zijn antwoord?

Johannes wist waarvoor de Here Jezus zou terugkomen naar de aarde, en hij verlangde ernaar dat het gebeurde.

Mag ik u in alle beleefdheid enkele vragen stellen?

Bent u ervan overtuigd dat de Here Jezus terugkomt naar de aarde?

Wilt u graag dat dit gebeurt?

Zo ja, weet u dan waarvoor Hij komt?

Wat verwacht u van zijn komst?

Antwoorden op de vragen

Vraag 1 bidden is een vraag of verzoek tot God richten.
Vraag 2 "Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde" (Mattheüs 6:10).
Vraag 3 De Here Jezus Christus is de door God aangestelde Koning, die zal regeren vanaf de troon in Jeruzalem.
Vraag 4 "Amen. Ja, kom, Heere Jezus".