



5. Christus komt spoedig

Hoewel het volk Israël zijn Koning verworpen had, bleef een handjevol discipelen de Here trouw. Zij waren vaak verbijsterde mensen, die hun Meester niet altijd begrepen, noch de betekenis van wat er in hun tijd gebeurde. Zoals de meeste van hun volksgenoten hadden ook zij verwacht dat Jezus meteen hun Koning zou worden; en soms toonden zij tekenen van teleurstelling toen zijn populariteit verminderde. Misschien dachten zij dat Hij zich zou laten gelden, toen zijn vijanden Hem gevangennamen. Eén van de discipelen deed een uitval met een zwaard ter verdediging van zijn Meester, maar ontving daar van Hem slechts een berisping voor. En zo werd hun Koning gekruisigd! Een vreselijke tragedie! "Wij hoopten", bekenden twee van hen aan een 'onbekende', "dat Hij het was die Israël zou verlossen". Maar de kruisiging van Jezus was niet het eind van het verhaal. De onbekende, aan wie de discipelen hun droevig verhaal vertelden, was hun Here, opgestaan uit de doden! Zij waren opgetogen. Nu, eindelijk, dachten zij, was het moment gekomen. Jezus had gezegevierd over al zijn vijanden.

Vraag 1: Wat is de grootste vijand van de mens die Jezus heeft overwonnen?

Zeker zou Hij nu zijn lang beloofde doel verwezenlijken. Gretig vroegen zij Hem: "Heere, zult U in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen?" (Handelingen 1:6). Nee, het was de tijd niet voor het Koninkrijk, maar om te getuigen. De Here gaf zijn discipelen opdracht tot in de verste landen bekend te maken wat zij gehoord en gezien hadden, te beginnen in Jeruzalem. Terwijl Hij sprak, gebeurde er iets opmerkelijks: Hij werd weggenomen naar de hemel. Maar "de Koning van de Joden" zal niet eeuwig in de hemel blijven, daarvan kunnen we zeker zijn; want terwijl de verbaasde discipelen nog naar de hemel staaarden, vertelden engelen hen dat Jezus terug zou komen.

Israël en de wereld

Jezus Christus moet ook wel terugkomen, wil de aan David gedane belofte vervuld worden, dat Hij zal heersen op aarde.

Lees nu wat de profeet Zacharia hier feitelijk over zegt in hoofdstuk 14 vers 9. Wat is uw conclusie hieruit?

Heeft u al een vermoeden wat de toekomstige hoofdstad van de wereld wordt?

U vindt die in een uitspraak van de Here Jezus in Mattheüs 5 de verzen 34 en 35.

Israël neemt daarom een sleutelpositie in de wereld in. Begrijpen wat er in Israël gebeurt, is begrijpen wat er in de wereld gebeurt. Er gebeuren tegenwoordig opmerkelijke dingen in Israël; er zullen opmerkelijke dingen in de wereld gebeuren.

Opnieuw de profetie van het beeld

Laten we nog even terugdenken aan de profetie van Daniël 2. We hebben gezien dat de wereldgeschiedenis volgens een programma verloopt. We merkten ook dat het merendeel van de gebeurtenissen in dat programma in vervulling is gegaan. Nu zullen wij nader het bewijs bekijken dat het eind van het programma, de komst van het Koninkrijk van God op aarde, heel dichtbij is.

Weet u dat er al eerder een Koninkrijk van God op aarde is geweest? Het Koninkrijk uit de oudtestamentische tijden was feitelijk het Koninkrijk van God. Het was God Die een uitverkoren volk schiep. Hij bracht dit volk in het door Hem aan Abraham, Isaäk en Jakob beloofde land en gaf het wetten. Hij maakte duidelijk dat de koningen, die over het volk Israël regeerden, voor Hém regeerden, en niet voor zichzelf. Zo staat er van Salomo geschreven dat hij "zich op de troon van de HERE zette als koning in de plaats van zijn vader David" (1 Kron 29:23 NBG'51).

Verstandige koningen, zoals David en Hizkia, begrepen dat zij voor God regeerden, en kweten zich op een waardige manier van hun taak. Maar verstandige koningen waren zeldzaam, en het volk was opstandig en diende afgoden. En dus, na herhaalde verzoeken en waarschuwingen, waarop het volk geen acht sloeg, zei God dat Zijn Koninkrijk omvergeworpen moest worden. Het vonnis werd door Gods profeet Ezechiël tot Zedekia, de laatste vorst uitgesproken:

Lees nu dit vonnis in Ezechiël hoofdstuk 21 de verzen 25 tot en met 27a.

Misschien zouden wij beter even kunnen stoppen bij *totdat*, om de boodschap die volgt beter tot ons door te laten dringen. Kroon en tulband, tekenen van het koningschap, zouden worden weggenomen. Er zou geen koning, en geen Koninkrijk zijn. Met drievoudige nadruk werd de omverwerping van het Koninkrijk voorgezegd. Maar de profeet stopte daar niet. Hij zei dat het Koninkrijk niet langer zou bestaan *totdat*... Hiermee werd een sprankje hoop gewekt. Tot wanneer? "Totdat Hij komt die er recht op heeft en Hem zal Ik het geven". Dit was kennelijk een profetie over beloofde Zoon van David, de Messias. Het Koninkrijk van God zou hersteld worden wanneer de aangestelde Koning verscheen. Herinnert

dit u aan de woorden van de engel Gabriël: "God, de Heere, zal Hem de troon van zijn vader David geven"? De Here Jezus is de aangestelde Koning, maar het is de tijd nog niet dat Hij het koningschap zal aanvaarden. Wanneer dan wel?

Drie perioden

Uit Ezechiëls belangrijke profetie hebben wij gezien dat er drie belangrijke perioden zijn in de heilsgeschiedenis:

1. De periode van het koningschap van God in oudtestamentische tijden.
2. De periode die de Bijbel "de tijden van de heidenen", van de niet-Joden, noemt, wanneer het Koninkrijk van God tijdelijk niet meer bestaat.
3. De periode van het herstelde Koninkrijk, dat zal gevestigd zal worden wanneer Jezus Christus terugkomt.

Nog eens Nebukadnezar

De tijden van de heidenen begonnen toen de laatste Joodse vorst, Zedekia, werd afgezet en het oude Koninkrijk van God omvergeworpen. De naam van de man die het Koninkrijk ten val bracht, is ons al bekend: Nebukadnezar. Hij was, al was hij het zich niet bewust, een werktuig in de handen van de Almachtige. Hij was door God bestemd tot een bepaald doel, namelijk de Joden te straffen door hun Koninkrijk omver te werpen. Het was Gods bedoeling de koninkrijken van de heidenen een tevoren bepaalde tijd hun gang te laten gaan, totdat Hij Zijn Koninkrijk op aarde zou herstellen. Hoe passend dus dat God aan deze Nebukadnezar vooraf een blik gaf in de opeenvolgende fasen van de heidense heerschappij, tot aan de uiteindelijke vernietiging ervan.

We moeten het beeld in Nebukadnezars droom dus beschouwen als een symbool van de heidense koninkrijken. Het beslaat de tweede van de drie perioden van de heilsgeschiedenis, die volgt op de omverwerping van het Koninkrijk van God in Israël, en duurt tot het oprichten van het komende Koninkrijk van God.

Het Joodse teken

We zullen nu kijken naar het bewijs dat deze tweede periode bijna tot een einde gekomen is; dat de tijden van de heidenen bijna verlopen zijn; dat de steen op het punt staat het beeld te vernietigen.

U zult zich wel herinneren dat de voeten van het beeld gemaakt waren van een mengsel van materialen, die geen samenhangend geheel kunnen vormen: ijzer en leem. Zij stelden de verdeelde toestand onder de volken voor, die volgde op de val van het Romeinse Rijk. Deze 'voetfase' van het beeld heeft lange tijd geduurd, maar er zijn aanwijzingen dat het einde nu nabij is. In Lukas 21 gaf de Here Jezus de tekenen van de tijden vlak vóór zijn komst. Na zijn voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem (die in 70 na Chr. plaatsvond) en van de lange pe-

riode van verstrooiing en lijden die daarop voor de Joden zou volgen (en die daarop inderdaad gevolgd is!), zei Jezus: "Jeruzalem zal door de heidenen vertrappt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn" (Lukas 21 vers 24). Dit is meer dan interessant. Ziet u de betekenis van het feit dat, na negentienhonderd jaar van heidense bezetting, Jeruzalem weer in Joodse handen is? Dit gebeurde als gevolg van de Zesdaagse Oorlog van 1967. We moeten dus wel helemaal aan het eind van de tijden van de heidenen leven!

Is het wel eens bij u opgekomen dat de overwinningen van Israël niet in het gewone menselijke patroon passen? Want hoe is het mogelijk dat een leger van mannen, wier vaders met miljoenen in de vernietigingskampen van Europa omkwamen, enkele van de meest verbazingwekkende overwinningen aller tijden heeft behaald?

De vraag of wij het volk Israël bewonderen of niet, doet niet ter zake; en wij moeten ervoor oppassen, dat onze persoonlijke gevoelens ons hier niet op een zijspoor brengen. De Joden zijn even menselijk als wij allemaal, en net als alle mensen doen zij vaak domme en slechte dingen. Waar het echter nu om gaat, is dat het herstel van Israël duidelijk in de Schrift is voorzien; en God Zelf nodigt ons uit vast te stellen dat Hij het is die het doet. Gedurfd en uitdagend zijn de woorden van een van Zijn profeten:

Lees maar eens Jeremia hoofdstuk 31 vers 10

Israëls herstel is iets dat mensen die de Bijbel bestuderen al lang verwachtten. Nu het is gekomen, kijken zij halsreikend uit naar het grote hoogtepunt van het profetische programma. Israëls herstel is het teken dat de meest dramatische gebeurtenis van alle tijden nabij is: de persoonlijke terugkomst van de Here Jezus. Het volk Israël is teruggekeerd naar zijn land, in afwachting van de komst van zijn lang beloofde Koning.

Wilde u zeggen dat de Joden toch niet in Jezus geloven, en de meesten zelfs niet in hun God? Dat is wel waar, maar dat maakt het des te wonderbaarlijker. Hoewel het volk Israël een belangrijke rol speelt in Gods plan, weet het zelf niet waarom het eigenlijk in het land van hun vaders is en waar het met de wereld heen gaat. Het was niet gereed voor de eerste komst van de Messias, en het zal niet klaar zijn voor zijn tweede komst.

Hoe hartverscheurend het toneel bij zijn komst zal zijn, is beschreven door de profeet Zacharia. Lees het in hoofdstuk 12 vers 10!

Antwoord op de vraag

. Vraag 1 De dood, want geen mens kon hem overwinnen en zich uit zijn greep bevrijden.