



6. Andere voortekenen van de wederkomst van Christus

“Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn” (Lukas 21 vers 24). We hebben de enorme betekenis van deze woorden besproken. We hebben gezien dat dit een andere manier was om te zeggen dat, wanneer Jeruzalem weer een Joodse stad zou zijn, het Koninkrijk van God nabij zou zijn. Wij leven dus in opwindende tijden!

Vraag 1: Sinds wanneer is Jeruzalem weer in Joodse handen?

Benauwdheid en angst

Na gesproken te hebben over Jeruzalem vervolgde de Here met het geven van nog andere voortekenen van Zijn komst:

U leest ze in Lukas hoofdstuk 21 de verzen 25 tot en met 27.

Hoewel sommige van deze tekenen misschien moeilijk te begrijpen zijn, zijn andere glashelder. Ze geven een levendige beschrijving van een samenleving waarover de schaduw van de ondergang hangt!

Regelmatig horen we de tegenwerping dat veel mensen zo druk zijn met de zorgen en genoegens van hun eigen bestaan, dat ze zich ook niet nog eens zorgen willen maken om wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dit soort zelfzucht is echter op zich al een symptoom van onze tijd, en een teken waarmee in de Bijbelse profetie rekening is gehouden. Waar het eigenlijk om gaat, is echter dat hoewel velen op dit ogenblik misschien niet bang zijn, de wereldsituatie zodanig is dat zij, voordat een nieuwe dag aanbreekt, door vrees verlamd zouden kunnen worden.

Vraag 2: Wat zei Jezus in Lukas 17 over het leven in de laatste dagen?

Er is een verband tussen Daniël 2 en Lukas 21. Daniël voorzegde een verdeelde toestand in de wereld. De Here Jezus toonde dat de strijd tussen de landen en volken een rampzalig hoogtepunt zou bereiken, voordat Hij tussenbeide komt.

De moeilijkheden waarmee de mensheid vandaag de dag wordt geplaagd, zijn méér dan een teken dat de terugkomst van de Here nabij is. Zij getuigen van de noden van de mens. Zij leveren overtuigend bewijs van het faillissement van het menselijk bestuur. De wereld heeft de Koning der koningen nodig. Zij heeft Hem nodig, maar wil Hem, tragisch genoeg, niet hebben.

Zoals het was in de dagen van Noach

Er is nog een ander teken. De Here Jezus vergeleek de dagen van zijn wederkomst met de dagen van Noach. Wij leren uit Genesis hoofdstuk 6 dat de mensen toen zo goddeloos werden, dat God geen andere keuze had dan de mensen – op enkelen na – te verdelgen door een zondvloed. “Zo”, zei Jezus, “zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen” (Lukas 17 vers 26).

Vraag 3: Wat was volgens Genesis hoofdstuk 6 de hoofdrede dat God de zondvloed over de mensen liet komen?

En zo is het heden ten dage! Wat de meeste mensen betreft, telt God niet mee – Hij doet er niet toe. Zijn naam wordt gelasterd, Zijn woord geminacht, Zijn wetten in de wind geslagen. In landen met christelijke tradities, zoals Nederland, worden de regels van het Koninkrijk, zoals door Jezus in de Bergrede vastgesteld, verzaakt. De man die stipt eerlijk is, wordt beschouwd als een dwaas; de godvrezende wordt een zonderling genoemd; iemand geen geweld met geweld vergelden is lafheid; een afkeer hebben van vuile taal is bekrompenheid. Geweld, wellust, en misdaad vieren hoogtij. Gods einddoel is de aarde met Zijn heerlijkheid te vervullen, in mensen die Hij volmaakt en eeuwig leven heeft gegeven, zoals aan Zijn Zoon. Vandaag is de aarde vervuld van de slechtheid van de mensen. Er zal daarom een enorme verandering moeten komen!

Een waarschuwing!

Paulus zei dat er een tijd was dat God zijn ogen sloot voor het gebrek aan erkenning bij de mensen; maar die tijd is nu voorbij:

Lees zijn woorden in Handelingen hoofdstuk 17 de verzen 30 en 31.

Wij zijn gewaarschuwd! Het grote profetische programma heeft zijn loop gehad en de tekenen van de 'laatste dagen' komen, als zoeklichtbundels, op één punt in de tijd bijeen. Dat punt is bijna bereikt. Problemen, oorlog, goddeloosheid, angst, de verbazingwekkende opkomst van Israël: dit zijn enkele van de dingen die ons vertellen dat de terugkeer van Jezus Christus nabij is. De Schrift heeft ons verteld waar het met de wereld heen gaat.

Opnieuw een vraag in alle beleefdheid: Heeft u enig idee waar het met u zelf heen gaat?

“Zie, ik kom als een dief”

Na gesproken te hebben over de voortekenen van Zijn komst, voegde de Here Jezus er eerst een woord van bemoediging aan toe, om vervolgens een strenge waarschuwing te geven.

Zijn bemoediging leest u in Lukas hoofdstuk 21 vers 28.

Hoe wonderlijk is het, dat op een tijd wanneer mensen verbijsterd zijn van angst, de ware discipelen van de Here aangemoedigd worden om in blijde afwachting hun hoofd hoog te houden. Spoedig zal het verlangen van hun hart vervuld worden. Deze woorden werden door de Here Jezus gesproken ten behoeve van zijn discipelen in de laatste dagen. Het is een ontzagwekkende gedachte dat Jezus op deze wijze door de Schrift tot u en mij spreekt!

Lees dan nu de waarschuwing die volgt op de bemoediging in de verzen 34 tot en met 36.

Ziet u dat roes en dronkenschap niet de enige dingen zijn die mensen in slaap kunnen wiegen? Even afleidend, en verraderlijker, zijn de zorgen van dit leven.

Er zijn vele andere ernstige waarschuwingen in het Nieuwe Testament. Herhaaldelijk vertelden Jezus en de apostelen dat de dag van de wederkomst plotseling zal komen, "als een dief in de nacht".

Onwetendheid en vooroordeel

Israël sloeg geen acht op de waarschuwingen van de profeten, en was niet klaar voor de eerste komst van de Here. De verschrikkelijke belegering van Jeruzalem, en de vernietiging die volgde, waren het rechtstreekse gevolg van Israëls niet aanvaarden van zijn Messias. Jezus weende bij het vooruitzicht van het lijden dat het volk door zijn dwaasheid over zich zou brengen. Met diep medelijden bewogen, verlangde Hij zijn volksgenoten te redden, maar zij wilden niet...

Onbekendheid met de Schrift en menselijk vooroordeel waren de oorzaken van Israëls ondergang. De profeten hadden de mensen een volledig en juist beeld gegeven van de komst van de Messias, maar zij vervormden het beeld met hun goddeloos vooroordeel. Kort gezegd: zij zagen uit naar een koning, maar niet naar een persoonlijke redder.

Onbekendheid met de Schrift en vooroordeel vormen in deze tijd ook voor christenen struikelblokken. Ook zij hebben voor het merendeel een verdraaid beeld van de Here Jezus, dat niet overeenkomt met de Mens zelf. Terwijl de Joden een koning verwachtten, maar geen Heiland, hebben christenen de neiging om Jezus als Heiland te beschouwen, maar niet als Koning. Hoe kunnen zij klaar staan voor de komende Koning, als zij niet verwachten dat er een Koning zal komen? Het is tragisch dat de geschiedenis zich binnenkort zal herhalen, en dat velen die

belijden christen te zijn, lijden over zich brengen omdat zij niet voorbereid zijn.

Het uiteindelijke vooruitzicht

Voor hen die acht slaan op de boodschap en zich voorbereiden, zijn de vooruitzichten grenzeloos. Wij hebben gezien dat het Koninkrijk van God op de aarde zal worden gevestigd. Nu moeten wij naast dit feit de belofte van de Here zetten: "Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beëerven" (Mattheüs 5:5). De volgende woorden voltooien het beeld:

Lees nu in hoofdstuk 5 van het boek Openbaring de verzen 9 en 10.

De gelovigen zullen Christus helpen met het regeringswerk in het Koninkrijk.

Leest u ook eens van alle zaligsprekingen in Mattheüs 5 (de verzen 3 tot en met 10) het gedeelte vanaf want achter elkaar. Niet iedereen krijgt wat anders, maar alles wat wordt beloofd, is een aspect van het Koninkrijk.

Wie staat er klaar?

Christus zal onverwacht komen, en de meeste mensen zullen niet klaar staan. Wie de woorden "Uw koninkrijk kome" gedachteloos herhalen, zullen een geweldige schok krijgen wanneer deze woorden ineens worden vervuld.

Waar staat u? Heeft u acht geslagen op de waarschuwing? Bent u gereed?

Alleen u kunt het antwoord geven. Weinigen zullen het aandurven te zeggen dat zij klaar staan voor de wederkomst van de Here. Immers, een te groot vertrouwen zou juist een bewijs kunnen zijn dat u niet klaar bent. Hoewel u om begrijpelijke redenen terughoudend zult zijn te beweren dat u er klaar voor bent, zou u toch oprecht moeten kunnen zeggen dat u bezig bent u gereed te maken.

Tot slot: hoe doet u dat? In verband met de ruimte puntsgewijs dit:

- De eerste stap is het met open hart en onder gebed lezen van de Bijbel.
- Waar nodig een drastische verandering aanbrengen in uw levenshouding. De Bijbel noemt dit *bekering*.
- U laten dopen terwijl u uw geloof belijdt in Jezus Christus en het evangelie dat Hij en zijn apostelen verkondigden (Markus 16:16; Romeinen 10:9,10).

Of u zich nu gereed maakt of niet, Jezus komt spoedig. Laat u daarom, met de apostel Johannes, uit de grond van uw hart, kunnen zeggen: "Kom, Here Jezus".

Ik wens u Gods zegen toe bij uw voorbereiding op de komst van Zijn Koning.

Antwoorden op de vragen

Vraag 1 1967; Vraag 2 Zie vers 27; Vraag 3 Zie vers 13 (maar ook vers 5)